

KIVILCIM

Şehit Selim Topal Ortaokulu Kültür ve Edebiyat Dergisi



Mayıs 2018 / Sayı: 17

KIVILCIM

Kültür-Edebiyat Dergisi-2018

**BUCA-ŞEHİT SELİM TOPAL
ORTAOKULU
KÜLTÜR-EDEBİYAT DERGİSİ**

SAYI: 17

TARİH: MAYIS 2018

DERGİNİN SAHİBİ VE SORUMLUSU:

Şehit Selim Topal Ortaokulu Müdürü
Turgay TOPRAK

KURUCUSU:

Şehit Selim Topal Ortaokulu Türkçe
Öğretmeni Ümmühan ŞİMŞEK

DİZGİ VE SAYFA TASARIMI:

Ümmühan ŞİMŞEK (Türkçe öğretmeni)
Ülkem Irmak ŞİMŞEK

KAPAK:

Ülkem Irmak ŞİMŞEK

YAYIN KURULU:

Ümmühan ŞİMŞEK (Türkçe ögr.)
Ezgi Yaren BARUT (8/G)
İremnur ÜSTÜN (8/C)
Sudenur KARAKAYA (8/C)
Berfin GÜNEŞ (8/B)
Azra GÖKÇE (8/B)

YAZI İNCELEME VE

DENETLEME KURULU:

Haydar KEÇELİOĞLU

Mdr.yrd. (Sosyal Bil.Öğr)

Seda İFAKAT Göktaş

(Türkçe Öğretmeni)

Adem YÜK

(Türkçe Öğretmeni)

Yusuf Ziya OKUYUCU

(Sosyal Bilgiler Öğretmeni)

ADRES:

Şehit Selim Topal Ortaokulu
268/4 No: 2

Yenigün Mahallesi-Buca/İZMİR

Tel: 0232 4870452

BELGEGEÇER: 0232 4269193

Basım :

Şanal Matbaacılık San. Tic Ltd. Şti
Fatih cad. No:105/128 Çamdibi-İzmir
Tel : 0.232 459 82 82

Basım Tarihi :

07.05.2018

İÇİNDEKİLER:

Sesleniş: Turgay TOPRAK	1
Düşlüyorum: Beyzanur DEMİR	2
Sen Sonsuzluğumsun: Sudenaz KARAKAYA	2
Böyle Vatan Görülmemiş: Arzunaz DURSUN	2
Cennet Vatanım: Ömer ÇAKMAK	2
Düşümdeki Kahraman: Sila SOYKAN	2
Atamızın İzinde: İremnur ÜSTÜN/10 Kasım: Azra Gökçe	3
Atatürk'ü Düşlüyorum: Dilara ÇOBAN	3
Sevgiler Bitmez Sizde: Güven ŞAŞMAZ	3
Atam Yine Düşümde: Berfin GÜNEŞ	3
23 Nisan'da Düşlüyorum Seni: Nilay DURAN	3
Ben Kimim: Ezgi Yaren BARUT	4-5
Elif : İremnur ÜSTÜN	6-7
Kitap Tanıtım Yarışması	8-9-10
Sevgili Annem ve Babam: Sude ÖZÇARE	11
Sınırsız Yol: Nisa CANTEKİN/ Ay Işığı: Bilge DÖNMEZ/Ela ÇELİK	11
Renklerin İhtişamı: Pelin YILMAZ/ Sev: Berfin GÜNEŞ	11
etwinning: Damla GÜDER.....	12-13
English For Fun: Şenay BALKANLI/ Dilek ŞENOL ÜLGER	14-15
Pi Günü Şenliğimizden Kareler: Damla GÜDER/Özgür ÖZER	16
Dünya Matematik Günü: Damla GÜDER /Ağaç Polisiyiz	17
Sevgili Çocukluğum: Azra GÖKÇE/ Başarının Adı: Berfin GÜNEŞ	18
Kitapları Severim: Öykü İPEKÇİ	18
Kitap ve Öğrenci: Mertcan MUĞLU	18
Bir Gün İstiyorum: Ezgi Yaren BARUT	19
Mutluluk Kalbimde: Yusuf DEMİR/ Seviyorum: Berkay YAŞASIN	19
Uçuyorum: Salih YILDIZ/ Güzle Yaşamı: İrem ATABEY	19
Özgürlük: Cansu YILMAZ/ Ben Kimim: Ezgi Yaren BARUT	20
Karadelikler: Can YILMAZ	21
Bir Renge Sığar mı: Sudenaz KARAKAYA	21
Mutluluk Nedir: Elifnur UZTEMUR	21
Gülüm Öğretmenim: Mert Ali DAŞTAN	21
Bocce: Filiz ADIGÜZEL	22-23
Özel Eğitim Sınıfından Kareler: Elif Canlı	24-25
Ah Canım Keloğlanım: Mert Ali DAŞTAN	26
Doğa Şenlendi: Dilara PALOVAN	26
Tabiat: Arda BAŞÇI /Doğa Sevgisi: Pelin YILMAZ	26
Mucizenin Adı İnsan: Damla DENİZ	27
Dostum Kitap: Sercan ÇAYIR	27
Beyaz Olsun: Bahriye KAYA/ Kuşlar: Eylem RAİF	27
Nisan Geldi: Halise ÇETİN / Canım Babacığım: Efe GENÇ	28
Günlüğüm,Saklıkentim: Melek HÜRÇAN	28
Başarının Anahtarı: Mehmet TAŞKINLAR	28
Küçük Bir Ağaçtım: Emir MUTLU/ Karışık: Akay Efe PALDAR	28
Sevgili Öğretmenim: Sudenaz KARAKAYA	29
Mutluluk İstiyorum: İremnur ÜSTÜN	29
Bahar Gelince: Zeynep Ebrar ALT	29
Duygularım: Zeynep İŞIKLAR	29
Topaç: Büşra ÖZBENT /Sonsuz Bir Yer: Tuğçe MUTLU	30
Zümrütümüz Orman: Arzunaz DURMAZ	30
Duygularım: Berkay YAŞASIN	30
Yarının Doğru Hamleleri için Satranç: Habibe SAĞLAM	31
Renklerin Dili: Funda KARA	32-33-34-35
Tasarladıklarımızdan: Yıldız TAŞ/ Şadiye KULAÇ	36-37
Sporcularımız: Nurcan DEMİR/ Murat ATAŞ	38-39
Fen Bilimleri Sergisinden Kareler	40
TÜBİTAK Projesi: Seda ÇERİK	41
Mezunlarımız	42- 55
Cumhuriyet Bayramını Coşkuyla Kutladık: Nalan BAHAR	56
Çanakkale'deydik: Yusuf Ziya OKUYUCU	57
Cimnastik: Nalan BAHAR	58
23 Nisan Coşkumuz: Yusuf Ziya OKUYUCU	59-60
TÜYAP Kitap Fuarındayız	Arka Kapak içi

DEĞERLİ ÖĞRETMEN ARKADAŞLARIM VE SEVGİLİ ÖĞRENCİLER,



Eğitim geciktirilmeden verilmesi gereken ve yararları uzun dönemde görülebilen bir hizmettir. Biz eğitimciler de bu hizmette yapılabileceklerin en iyisini yapmanın gayreti içerisindeyiz.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde ailenin rolü ve önemi kavrandıkça bu hizmetin daha yararlı sonuçlar vereceğine inanıyorum.

Sevgili Öğrenciler,

Yaşamdan bir örnek vererek, bu örneğin başarılarınıza destek olmasını umut ediyorum.

"Somon balıkları akarsularda, annelerinin bıraktıkları yumurtalardan çıkarak dünyaya gelirler. Önceleri birkaç hafta boyunca dünyaya geldikleri yerde avlanarak büyürler. Sonra yaşadıkları ırmağın akıntısı boyunca denize doğru ilerlemeye başlarlar. Yolculukları boyunca birçok tehlike ile karşılaşılır,

kendilerini avlamak isteyen büyük balıklardan korunmaya çalışırlar. Tehlikeleri atlatıp denize vardıklarında, burada da birkaç yıl geçirirler. İyice gelişip büyüdüklerinde, üremek için göç zamanı gelmiştir. Bu defa somonların ulaşmak istedikleri hedef, dünyaya ilk geldikleri yerdir. Ancak dönüş yolculuğunda aşması gereken bu mesafe bazen 1.500 km'yi bulabilmektedir. Bu aylarca sürecektir yorucu bir yolculuktur ve yine aşması gereken birçok engel vardır. Somonlar yumurtadan çıktıktan bir süre sonra içinde dolaştıkları akarsuyun, denize döküldüğü yeri bulmada yanılmaz; denize çıktığı akarsuyun ağzını hemen bulur. Akarsuya girer ve akıntıya karşı yüzmeye başlar. Ancak bu kez işi daha zordur; çünkü daha önceki yolculuğunda akıntının yardımıyla kolaylıkla geçtiği şelaleleri, tam aksi yönde yani yukarı doğru aşması gerekir. Şelalelere doğru zıplayarak doğduğu yere ulaşmaya çalışır.. Sığ sulardan geçer. Üstelik bu sığ sularda, onu avlamaya çalışan kuşlar, ayılar ve birçok yabancı hayvan bulunur. Somon balığının karşılaştığı zorluklar bu kadarla da bitmez. Yolculuk yaptığı ırmağın hangi kolunda doğmuşsa onu da bulmak zorundadır. Ancak somon, ırmağın kollara ayrıldığı yerlerde de doğru kolu hatasız bulur. Üstelik yavruları için göç ederek doğdukları yere ulaşabilen çok az sayıdaki somon, yumurtladıktan hemen sonra ölür. Buna rağmen bu yolculuktan asla vazgeçmezler."

Şimdi düşünelim: Bizler aradan yıllar geçtikten sonra doğduğumuz eve dönmek istesek, sadece bir kez geçtiğimiz yolları hatırlayıp, kolayca eve dönebilir miyiz? İşte somon insanın yapamayacağı bu zor işi başarır ve gideceği yönü hep doğru olarak bulur.

Herkes her şeyi başaramaz. Ancak hepimizin içinde ulaşılabilir uzaklıkta, bizi mükemmele götürecek uyumlu, mantıklı ve özel yolların bulunduğu farklı güç bölgeleri vardır. Siz sadece ne olmak ve ne yapmak istediğinize karar verin ve emin olun. İsteddiğiniz her şey zamanla gerçekleşecektir. Eğer istediğiniz zayıf ve güçsüzse başarılarınız da buna paralel bir güç ve tutarlılıkta olacaktır. İşte bu ahvalde işinize dört elle sarılır ve tükenmez bir enerji ile dolu olursanız hiçbir şey sizi yolunuzdan döndüremeyecektir. Yapacağınız her çalışmanızda coşkulu olun. Kendine daha güvenen ve toplum önünde ikna edici olmanın sizin için taşıdığı anlamı düşünün. Kişisel başarılarınızdan duyacağınız gurur size maddi ve manevi bir doyum da sağlayacaktır. Unutmayın ki bir balıktan çok ama çok daha akıllı ve zekisiniz.

Sevgili Öğrenciler,

Güç gerektiren her işte bazıları cesaretlerini yitirip, yoldan çekilebilirler. Öyleyse başarının sizin için taşıdığı anlamı asla aklınızdan çıkarmamalısınız. Bu nedenle işinize, başarıyla gitmenizi sağlayacak bir coşkuyla başlamalısınız. Ancak başarıya ulaşırken ve başarılı olduktan sonra asla ve asla vazgeçmeyeceğiniz değerler olmalıdır. O değerler de güzel ahlâk, doğruluk ve dürüstlük...

Bildiğiniz üzere azim ve kararlılık ulusumuzun tarihinde önemli bir yer tutmaktadır.

Yüce önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ün bu sayede milletin kaderini bütün olumsuzluklara rağmen değiştirmesi sizlere rehber olmalıdır. Unutmayınız ki, "Vatan çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir".

Okul dergimiz "Kıvılcım"ın bu eğitim öğretim yılında da tüm okuyucularımıza katacağı birçok değer olduğunu düşünmekteyim ve emeği geçen bütün öğretmen ve öğrencilerimi yürekte kutlarım.

Turgay TOPRAK
Okul Müdürü

DÜŞLÜYORUM

Düşlüyorum Asım'ın neslini,
Kılıcıyla değil,
Kuşanmış kitabıyla.
Düşmanla değil,
Savaşacak cahillikle.

Düşlüyorum Asım'ın neslini,
Uzayda, uzay boşluğunda.
Meydan okuyacak dünyaya,
Yürüyecek bambaşka gezegenlerde.

Düşlüyorum Asım'ın neslini,
Laboratuvarlarda.
Sabahlayacak deney tüplerinin yanında,
Şekillendirecek geleceğini,
Elinde bilim meşalesiyle.

Düşlüyorum Asım'ın neslini,
Mekteplerde.
Işık saçan öğretmen o,
Bilgiye aç küçük bir çocuk o.

Düşlüyorum Asım'ın neslini,
Kütüphanede.
Doyamamış okumaya,
Hazır karıştırmaya,
Tüm dünya yapıtlarını.

Düşlüyorum Asım'ın neslini,
Evde.
Hazır fedakârlığa,
Anne baba o.

Düşlüyorum Asım'ın neslini,
Atölyesinde.
Gökkuşağından renklerde,
Aydan güzel manzaralarda...

Düşlüyorum Asım'ın neslini,
Sokaklarda.
Koşuyor geleceğine,
Kucak açmış öksüzüne, yetimine.

BEYZA NUR DEMİR
8/F

CENNET VATANIM

Türkiye benim vatanım
Tarihim, şerefim, hayatım
O olmazsa dünyam olmaz
Türkiye benim canım
Güler yüzlü, sevgi dolu milletiz
Bayrağımızı severiz
Toprağımız için canımızı veririz
Biz çok güçlü bir milletiz
Dünya bizi tanısin
Her yerde şanlı bayrağım dalgalansın
Marşım tüm kulaklarda çınlasın
Yedi cihana nam salsın
Şanlıdır benim vatanım şanlı
Tüm dünya bizi tanımalı
Cennettir vatanımın her karışı
Kurbandır vatanıma hepimizin canı

Ömer Çakmak
5/D

BÖYLE VATAN GÖRÜLMEMİŞ

Türkiye benim vatanım
Tarihim, şerefim, hayatım
Onsuz olmaz yaşamım
Canım, kanım, sevdam.

Al bayrak dalgalanır göklerde
Atatürk'üm Anıtkabir'de
Böyle vatan görülmemiş
Eserlerimiz her yerde.

Kastamonu'nun kır pidesi
Çorum'un leblebisi
Böyle vatan görülmemiş
Sofralarımız en bereketlisi.
Antalya'da Manavgat akar durur
Mersin'de Kız Kalesi dalgalarla savrulur
Böyle vatan görülmemiş,
Görenleri kıskandırır

Bu güzelliklere sahip çıkmalıyız
Ülkemizi korumalıyız
Böyle vatan kaybedilmemeli
Her zaman tanıtmalıyız.
Arzunaz DURSUN

5/A -363

SEN SONSUZLUĞUMSUN

Bayrağa sardık bedenini,
Tam 79 yıl önce.
Masmavi gözlerin kapanmıştı,
Feda ettik toprağa seni.
Sen demiştin ya:
'Benim ruhum sonsuz.'
Bedenin olmasa da aramızda,
Ruhun hep yanımızda.
Bugün seni görebiliyorum.
Omuzlarda yükseliyorsun,
Yurduma ışık saçıyorsun, yine
Bugün seni görebiliyorum.
Bir okulda, bir sınıfta,
Azimli bir yavrunun ruhunda.
Güneşimsin sen benim,
Yurduma doğan güneşimsin.
Aydınlatıyorsun bizi, karşılıksız.
Mavimsin, gökyüzümsün,
Özgürlüğümsün.
Şimdi kızların okuldaysalar
Senin sayende!
Sonsuz mutluluksun sen.
Sen sonsuzsun,
Sonsuzluksun,
Sonsuzluğumsun Atam.
Sudenaz KARAKAYA
8-C / 565

ATAMIZ'IN İZİNDE

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğundan beri var olan okuma tutkusunu, savaş cephelerinde de sivil hayatında da her zaman yol göstericisi olmuştur. Atamızın yaptığı bu okuma, her insanın yaptığı sıradan okuma gibi değildir. Okuduğu her satıra farklı sorular yönelir. Kitaplarla yaşar, onlarla konuşur... Her kelimeyi bir anlamla buluşturur. Okuduğu tüm kitaplarda sayfanın boş yerleri atamızın aldığı notlarla doludur. Yapılan araştırmalara göre Mustafa Kemal Atatürk hayatı boyunca 3997 adet kitap okuduğu tespit edilmiştir.

Atatürk aldığı notları farklı sembollerle göstermiştir. Sembollerden xx= önemli, xxx= çok önemli, müh. = mühim, ç. müh. = çok mühim, D. = dikkat veya kitapta verilen düşünceye katılmayıp düşünceyi yanlış buluyor ise o cümlenin sonuna soru işareti (?) koyar idi. Atamız ileri görüşlü olmasının, her şeye çözüm üretebilmesinin ,hatta koca bir orduyu bu kadar iyi yönetip o cephelerde kazandığı bütün başarıları okumasına borçlu olduğunu söylemiştir. Okumak atamızı her zaman ileriye taşımıştır.

Atatürk'ün yolundan ilerleyen bugünün çocukları; yarının doktorları, öğretmenleri, mühendisleri olarak biz de içimizdeki okuma tutkusunu ortaya çıkartıp Atamız gibi vatanını ve milletini seven, okuyan, soran, sorgulayan, her yönüyle düşünen birer birey olalım. Olalım ki ülkemizi her daim ileriye taşıyalım...

İREM NUR ÜSTÜN

8/C- 379

SEVGİLER BİTMEZ SİZDE

10 KASIM

Yolumuz Anıtkabir'di o gün
Acı bir siren sesiyle
Kalktı ayağa milyonlar
Ardından aktı gözyaşları.

Milyonlar tek yürek oldu o gün.
Gözyaşlarımız sel, kalplerimiz sen oldun Atam.
Kazandığın zaferler bize güç oldu Atam.
Karanlıkta ışık, aydınlıkta yol oldun Atam.

Denizlerde yelken oldun
İçimizde ışık oldun
Dünyamızda barış
Kalbimizde sevgi oldun Atam.

AZRA GÖKCE

631/ 8-B

Türkiye benim vatanım
Tarihim, servetim, hayatım
O olmazsa dünya olmaz
O benim canım, kanım
Fatih'ten, Atatürk'e
Yaşlısından gencine
Büyüğünden küçüğüne
Saygımız sonsuz size
Doğusundan batısına
Kuzeyinden güneyine
Yöresel yemekleriyle
Yaşanmaz mı bu ülkede?
Yazın doğan güneş ile
Kışın bembeyaz örtüsüyle
Benzeri yok dünyada
Yaşanmaz mı bu ülkede?
Yeşilliyle mavisikle
Çukuruyla tepesiyle
Köyünden şehrine
Bu yurt emanet bizlere
GÜVEN ŞAŞMAZ

5/C

DÜŞÜMDEKİ KAHRAMAN

Düşlüyorum Ata'mı 23 Nisanlarda
Elinde Türk bayrağı
Arkasında bir ülkenin onuruyla
Yine kürsüsünde.

Düşlüyorum Ata'mı 23 Nisanlarda
Elleri dümeni kavramış
Gözünün mavisini denizinkilere karışmış
Bağırıyor 'Egemenlik görüldü!' diye.

Düşlüyorum Ata'mı 23 Nisanlarda
TBMM'nin önünde
Başında şapkası
Türk halkını selamlıyor.

Düşlüyorum Ata'mı
Gözlerinin mavisinde
Al bayrağın beyazında
23 Nisanlarda düşlüyorum.

Sıla Soykan

8/C -999

ATAM YİNE DÜŞÜMDE

Düşlüyorum Ata'yı
23 Nisanlarda
Vatan uğruna
Nöbet tutmakta.
Düşlüyorum Ata'yı
Özgür bir dünyada
Sevginin yeşerdiği
Her insanda.
Düşlüyorum Ata'yı
Yüzlerdeki tebessümde
Hiç durmadan çalışan
O emekçi ellerde.
Düşlüyorum Ata'yı
Laboravuarlarda, kütüphanelerde
Savaşla kazanılmayan şanı
İlimle yüceltmekte.
Berfin Güneş

8/B -3754

ATATÜRK'Ü DÜŞLÜYORUM

Tüm yüzler neşeli, bayram var bugün.
Ellerde bayraklar ,gururlu bir nesil.
Alkışlar yükseliyor bu güzel yurttta
Yaklaşıyor Paşam adım adım.

Sarı saçları uçuşuyor, rüzgârla
Mavi gözleri birleşmiş bulutlarla
Bana bakıyor, başımı okşuyor
Gülümsüyor büyük bir mutlulukla.

Arkadan çalıyor, İstiklal marşı
Hazır olda bekliyor tüm vatan
Büyük bir coşkuyla söyleniyor
Bu güzel yurttta.

Dilara Çoban

8/B -299

23 NISANDA DÜŞLÜYORUM SENİ

Gözlerimin önünde mavi gözleri
Okşuyor başımı şefkat dolu elleri
Her 23 Nisanda gözlerimin önünde
Atatürk'üm hep yüreğimde.

Her zamanki gibi dimdik duruyor
Kelimeler onu anlatmaya yetmiyor
Sarı saçı dünyamı aydınlatıyor
Atam 23 Nisanlarda hep bizimle oluyor.

Bana öğüt veriyorsun
Her zaman çalış diyorsun
Bilginin anahtarı ol diyorsun
Işık ol, aydınlat vatanı diyorsun.

Seni düşlüyorum Atam
Ülkemizi kurtarışını
İnsanlarımıza kol kanat açışını
Ve daha yaptığın nice iyilikleri

Nilay Duran

8/C -535

Ege Lisesinin düzenlediği "17.GÜNAYDIN EDEBİYAT"
Şiir,Öykü,Masal Yazma Yarışmasında
Ezgi Yaren BARUT "BEN KİMİM" adlı öyküsüyle
Ortaokullar arası öykü dalında Türkiye birinciliğini kazanmıştır.



BEN KİMİM

Kitabımı alıp çıktım balkona. Sandalyemi çekip oturdum. Her ne kadar felsefe öğretmenimin verdiği proje ödevi olsa da zaten istiyordum bu kitabı okumayı: "Sofie'nin Dünyası". Kapağı açtığımda burnuma gelen o koku, kitap kokusu, çoktan bağlamıştı beni kendine. Her satırda görüyordum Sofie'yi. ilk mektup...posta kutusundan çıkan ilk mektup gözlerimin önünde. Ve açtığında karşılaştığı o tuhaf soru: " Sen kimsin?" Aynaya baktığımda gördüğü tek şey olan bedeninde benliğinin kimlik arayışı... Sofie yavaşça kayboluyordu sanki. O beden yavaşça daha tanıdık geliyordu bana. Aynada bakıyordum kendime, ya da kendim zannettiğim o bedene. "Nalan" deyince dönüp bakan, benim de "Nalan" olarak adlandırdığım o bedene...

Masanın üzerine bıraktım kitabı. Benim kendime hiç sormadığım bir soruydu bu. Sahi, ben kimdim? Sofie gibi düşündüm. Adım Nalan olmasaydı, başka bir adım olsaydı

başka biri mi olacaktım yani? Tabiki hayır. Beni ismim belirlemiyordu. O halde neden bana kim olduğumu sorduklarında hep aynıydı cevabım? "Ben Nalan. On altı yaşındayım. Lise üçe gidiyorum." Bu muydum ben? Sadece birkaç sözcük anlatabilir miydi beni, gerçek beni? Ne kimliğimde yazan birkaç bilgiydim, ne aynada gördüğüm o bedendim, ne de her duyduğumda dönüp baktığım o isimdim. O halde kimdim ben?

"Nalan" takıldı aklıma. Oysa bu isim anlatmaya yetmiyordu beni. Hiç kimsenin ismi yetmiyordu onu anlamamıza, tanımamıza. Ne kendimi tanıyordum, ne de en yakınlarımı. Ve onlar da hiç mi hiç tanımayanlardı kendilerini.

Olur da belki çıkardı kendini tanıyan biri. Herkese sormak istedim bu soruyu. Fakat evde annem ve benden başka kimse yoktu. Mutfakta yemek yapıyordu annem. Yanına gidip sordum:

-Sen kimsin?

-Bilmem... Kimim acaba?

Gülmeye başladı, ciddiye oysa:

-Şaka yapıyorum.

-Off! Aman kızım, boş durma sen de. Yetiştirmem lazım yemekleri. Tut bir işin ucundan, şu sebzeleri yıkayıver.

Sıkıla sıkıla yapmaya koyuldum salatayı. Haklıydı annem, böyle bir soruyu şu zamana kadar hiçbir tanıdığı sormamıştı ona nasılsa. Evet, annem bilemezdi belki cevabı. Ama felsefe öğretmenim... O kesin bilirdi.



Oturduğum sıradan kalkıp yavaşça yanaştım kürsüsüne. Beni görünce indirdi hafiften gözlüğünü, bana baktı. Beyaz gömleği yaşamın koşuşturmasına kapılmış, yıpranmıştı. Saçlarına düşen aklar hayatının birikimiydi. Soracağımı biliyor gibiydi. "Siz kimsiniz?" dedim ona. Gülümsedi. Evet, biliyordu soracağımı. Ağzını açtı cevap vermek için:

-Hadi kızım! Oyalanma. Kaplumbağa gibisin.

-Off anne ya! Tamam.

Ah anne ah! "Kusura bakmayın öğretmenim. Her zamanki annem işte." Oflayıp pufladım yine. Güldü. "Asıl soru benim kim olduğum değil, senin kim olduğundur. Kimliğini öğrenebilirsen başkalarının kimliklerini de çözersin."

Kürsüsünde kayboldu ve uzun bir yol belirdi önümde. Işık tutup daldım derinliklere.

Onunla geçecek ilk ders... İçeriye girdi. Masanın üzerine oturdu, Dinçer Sezgin'in bir metnini anlattı bize. "Bir bilge ders veriyormuş öğrencilerine. Yaşar adında hayali bir kahraman yaratmış, ve (1) yazmış tahtaya." Ayağa kalktı, kocaman bir (1) rakamı çizdi tahtaya. "Yaşar çok kültürlü; bir sıfır eklemiş yanına. Zeki hatta çok saygılı. Neşeli, yardımsever, sevecen... Sıfırlar çoğalmış gittikçe. Bizim tahtamızda da aynıydı durum. "En son bulunan sayı katlarca fazlasıymış birin. Bilge silgiyi almış ve en başa yazdığı (1) rakamını silmiş. 'Ne kaldı geriye?' diye sormuş öğrencilerine. Hep bir ağızdan bağırılmış öğrenciler: 'Sıfır'. " Koca bir sıfır... "Bilge devam etmiş konuşmasına 'Evet, sıfırlar kaldı. Şayet bir kişiliğiniz, kimliğiniz yoksa, bir birey değilseniz, neyiniz olursa olsun, sıfırdan başka bir şey değilsiniz.' "

O gün o ilk ders hayatımın dersiydi benim için. Ve şimdi hayatımın amacına erişmek için gerekli olan tek şeyi öğretmişti bana: kişiliğimi...

Beni ben yapan kişiliğimdi. İsimlerin yansıtamadığı şefkat, neşe, sevgiydim ben. Vicdandım. Merhamettim. O kurardı hayallerimi, o severdi insanları. Küçük Ağaç'tı o, benim ruh aklımdı. Bedenimin altına saklanmış, isimle örtülmüş kişiliğimdi benliğim.

EZGİ YAREN BARUT

8/G



ELİF (ÖYKÜ)

Neredeyse üç yıl olacaktı. Aynı sınıfı paylaşıyorduk.

Gözleri mavinin en güzel tonu... Koyu kestane saçları yine örgülü... Ürkek, sessiz... Kabuğuna çekilmiş bir kaplumbağa misali... Kaloriferin yanında ısınmaya çalışan bir kalp. Elif...

Tüm ders onu görmez, onu duymazdık. Yoklamada fark ederdik varlığını da yokluğunu da. Onu varken yok eden neydi?

Onca gözdük sınıfta... Neden görmezdik Elif'i?

Üç senedir aynı sınıfı paylaşıyorduk. Bir gün olsun yanına gidip sessizliğini, ürkekliğini, yalnızlığını sormamıştık ona. Oturduğu bir sıra, kapladığı bir yer vardı. Okul koridorlarında tek başına yürürken ayakkabısının tıkırtılarıyla, sınıfta çantasını açarken çıkan fermuar sesiyle, kitap sayfalarını çevirirken çıkan şıkırtılarla tanıyıorduk biz Elif'i.

Bütün gün sırasında oturur, elini çenesine koyar ve dışarıyı izlerdi. Acaba pencerede gördüğü çocuklar gibi oynamak, koşmak, eğlenmek, doyasıya gülmek istemiyor muydu? Tanıyor muydu saklambacı? Saklandıktan sonra bulunmayı beklemenin heyecanını yaşamış mıydı hiç? Ya da her deliğe bakıp saklananları bulmuş muydu? Yakan top, körebe, seksek...Yakalambaç oynayıp, son sürat koşarken savrulan saçlarına sinir olmuş muydu, ip atlarken nefes nefese kaç kere atladığını saymış mıydı ? Hiç oyun oynamış mıydı?

Dünyadaki soğuk bakışlar ürkütmüştü belki Elif'i bu denli çok. Anne karnındaki güveni arıyordu. Annesinin korumasından uzaklaşıp dünyayla tanışmak ürkütmüştü. Yoksa kızgın, korkunç bir baba mıydı suskunluğunun sebebi? Sürekli bağırın, kalp kıran bir baba...

Göz kapaklarım günün yorgunluğuna dayanamayıp kapanacakken tüm bu sorular dolaşıyordu kafamda. Uyumamak için dirensen de kapanmıştı gözlerim çoktan.

- Günaydın.

Annem başıma dikilmiş:

-Hadi okula geç kalacaksın kalk artık.

-Annecim n'olursun beş dakika daha...

Uykulu gözlerle annemi ikna etme çabalarım olumsuz yanıt vermişti. Gözlerimi zar zor açıp banyoya doğru ilerlerken gördüğüm rüyayı düşünüyordum. Elif'ti rüyamda gördüğüm kız. Saçları, gözleri aynıydı. Ama birlikte oyun oynuyorduk. Kahkahalarla dolu, hopyaya zıplaya saatlerce bıkmadan, usanmadan oynuyorduk. Gördüğüm kişinin Elif olduğunu düşünmekle beliren yüzümdeki tebessüm...

Okula geç kalmamak için acele ediyordum yine. Her zamanki fırından, her zamanki siparişler. 'Bir simit ,bir ayran.'

Hızlı adımlarla sıraya geçtik Elif yine sonda, yine tek başına sırada... Dün gece gördüğüm rüyayı hatırladım. Bugün onun yanına geçtim. Kısık bir ses tonuyla:

-Günaydın Elif.

Şaşırmış olacaktı ki ilk önce yüzüme baktı. Sonra yine kafasını yere çevirdi.

Soğuktan çatlamış dudaklarından tek bir sözcük çıkabildi:

-Günaydın

Sınıfa girdik. Gözlerim hala Elif'i süzüyordu. Yine aynı sıraya, aynı camın yanına geçti. Çantasını açtı, kitapları karıştırdıktan sonra kitaplarını defterini sıranın üstüne



çıkardı. Ve cama yöneldi. Onun yerleşmesini bekledim önce kendi düzenini kursun istedim. Sonra yanına gittim. Yüzüme baktı yine. Çantamı yanındaki sıraya koydum. Kitaplarımı çıkardım. Tüm gün yanında kalmayı planlıyordum. Böylelikle dün gece kafamdaki soruları cevaplayabilirdim belki de. Ders matematikti. Matematik öğretmenimiz biraz disiplinli bir öğretmendir. Sınıf kapısını açmasıyla sınıftaki herkes düzeni kurdu. O an düşündüm de acaba Elif'i korkutan öğretmenler miydi? Keskin bakışlar, derslerde ansızın sorulan sorular korkutmuş olabilirdi Elif'i.

Karnım acıkmıştı. Zilin çalmasını bekliyordum sabırsızlıkla. Elif'e çevirdiğimde gözlerimi yine dışarıyı seyrediyordu. Örgüsünü ilk defa bu kadar yakından görüyordum. Çok güzel örülmüştü. Daha önce hiç bu kadar yakından görmemiştim. Ve sabırsızlıkla beklediğim o ses duyuldu. Zil...

Hemen çantama yöneldim. Simitimi ve ayranımı çıkardım. Elif hala dışarıyı izliyordu. Aklından geçenleri tahmin etmek imkânsızdı. Simitimden bir lokma kopartıp ağızma attım. Bir yandan da Elif'le nasıl konuşabileceğimi düşünüyordum. Simiti ortadan ikiye böldüm ve yarısını uzattım:

-Yer misin Elif?

Yine şaşkın ve bi o kadar ürkek gözlerle yüzüme baktı. Acaba daha önce böyle bir teklif gelmiş miydi ona. Arkadaş sevgisiyle ısınmış, sıcacık yarım bir simit...

-Teşekkürler...

Simiti alıp sıranın üstüne koydu. Sonra derin bakışlarla simiti süzdü. Mutlu muydu, üzgün mü? Yoksa yemeye kıyamıyor muydu? Bir dostun uzattığı ilk simitti belki de... Kafasını yine cama çevirdi. Dışarıdaki çocuklara bakıp gülümsedi. Simiti yememesinin sebebini arıyordum ki elini uzattı ve bir lokma kopartıp ağızına attı. Gözleri gülüyordu. Mutluydu... Bir parça arkadaş sevgisi bile onu bu denli mutlu edebilmişti.

Tüm gün kaloriferin yanından ayrılmadı. Saklanıyordu sanki çevresinden. Sınıf soğuk değildi. Ama o üşüyordu sanki. Onu üşüten neydi? Yalnızlık mıydı? Koskoca sınıfta yalnızdı evet. Onu görmemiştik. Duymadık yardım çağlıklarını. Müzik dersindeki notaları, beden dersindeki topun eğlencesini istemiyordu belki de. Tek ihtiyacı olan onu gören onu duyan kalplerdi...

Bugüne kadar Elif'e yaptığım kötülüğü anlamıştım. Onu duymadım, görmedim, yarım bir simit olmadım ona, hiç yanına gitmedim. Ve en kötüsü şu ana kadar bunları yaparak onun kalbini parçaladığımı da fark etmemiştim.

Pişmanlık, utanç, hüznün... Elif'in omuzuna dokundum. Arkasına döndü. Ne oldu, diye sorar gibi yüzüme baktı. İki kolumu da açıp sarıldım. Sımsıkı... Kulağına eğilip:

-Seni seviyorum.

Elif çok şaşırılmıştı. Kalbinin atışını hissedebiliyordum. Sonra iki elini de omuzumda hissettim. Kısık bir sesle:

-Teşekkür ederim.

Bana teşekkür etmişti. Ona verebileceğim en güzel hediye buydu. Sıcacık bir sevgi... Onu soğuk bakışlardan kurtaracak en büyük güç buydu... O gece hüznüydüm. Ama Elif'in varken yok olmasına değil, Elif'i varken yok eden gözler olmasınaydı hüznüm.

İşte böyle tanışmıştık Elif'le. Bugün aramızdaki sevgi binasının temellerini, o günkü 'yarım simit', sıcak bir 'seni seviyorum' atmıştı...

İREM NUR ÜSTÜN

8/C

KİTAP TANITIM YARIŞMASINDA 8.SINIFLARIN BİRİNCİSİ ZEYNEP IŞIKLAR VE ÇALIŞMASI:



Bir çift yüreğim var benim... Yabancılaşmaya başladığım bu dünyada yol göstericim olan... Siz de alın **BİR ÇİFT YÜREK**'i elinize, zaman akıp giderken zamanınızı durduracak bu kitabı alın.

Tek solukta bitirdiğim **BİR ÇİFT YÜREK** adlı bu kitap... Marla Morgan'ın yaşadığı eşsiz deneyim, yalın bir üslupla tam da bu olayı yaşayan kişi yani Marla Morgan tarafından aktarılıyor okurlarına. Marla kendilerine 'Gerçek insanlar' diyen Aborijin kabilesi ile dört ay süren bir çöl macerasına başlarda isteksiz olmasına rağmen katılıveriyor. Büyük bir yüreklilik ve cesaretle devam eden bu yolda aralanıyor gönül perdeleri, kalkıyor at gözlükleri, açılıyor yeni yaşam penceresi... Yaşamın derin gerçeklerini keşfediyor, canlılar ile ilgili farkındalık algısı geliyor. Marla'nın çölde hayvanlar ile iç içe, kişisel ihtiyaçlarını bile karşılayamadan devam edilen bu yolculukta Gerçek İnsanlar'ın olağandışı yetenekleri okurları başka bir boyuta sürüklüyor. Gösteriş dünyasından uzak, sevgi dünyasında dört ay süren bir yolculuk.

Herkesin kendinden bir şey bulabileceği bu kitap bakış açınızı değiştirecek, yeni bir siz yaratacak. Karşılaştığınız zorluklar karşısında yılmamayı öğretecek ve hayat felsefemizi tekrar gözden geçirmemizi sağlayacak.

Kitap başlı başına bir başyapıt... Aslına bakılırsa her paragrafı hatta her cümlesi insanın kitaba biraz daha bağlanmasına, elinden bırakmamasına neden oluyor. Kitap beraberinde birçok güzelliği de getiriyor. 'Sizleri ve yaşam biçiminizi anlamıyoruz, onaylamıyoruz ve kabullenmiyoruz ama yargılamıyoruz da' diyor Aborjiniler bizler için. İşte biz de bu yargılamamayı başarabilirsek pek çok şeyi çözüme kavuşturabiliriz. İnsanlara, hayvanlara kısacası dünya üzerindeki tüm varlıklara karşı daha anlayışlı, sevecen ve hoşgörülü olabilirsek o zaman dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirebiliriz.

Yenilikler ancak onlar için yer açtığınız zaman yaşantınıza girebilir, hayatınızda yeniliklere yer açın. Sevginin içinizin derinliklerinde olduğunu fark edin ve yüreğinizi güzel tutun çünkü ne kadar güzel bir yüreğe sahip olursanız, o kadar gerçek bir insan olursunuz. Gerçek insanlar dünyasında buluşmak dileğiyle.

(ZEYNEP IŞIKLAR-8/A)



KİTAP TANITIM YARIŞMASINDA 5.SINIFLARIN BİRİNCİSİ ELİF KUNDURACI VE ÇALIŞMASI: BUNUN ADI FİNDEL

Kitaplar en yakın dostumuz gibidir. Hiçbir zaman şarjları bitmez. Her zaman bizi eğlendirirler. Canımız sıkıldığında ya da yapacak bir şey bulamadığımızda kitaplar en yakın arkadaşımız olur.

Benim okuduğum ve hoşlandığım kitaplardan olan Andrew Clements'in "Bunun Adı Findel" kitabı... Bence bu kitap farklı bir bakış açısını yani yaratıcılığı kavramak ile ilgilidir.

Bu hikâye Nick Allen isimli bir çocuğun başından geçenleri anlatıyor. Nick 5. Sınıf öğrencisidir. O tamamen kendine özgü bir sürü fikri olan ve bu fikirleri çok iyi kullanabilen oldukça zeki bir çocuktur. Nick 5. Sınıfa

başladığında dersleri kaynatmak konusunda büyük bir şöhrete sahiptir. Fakat herkes bilirdi ki beşinci sınıf farklıydı. Beşinci sınıfta Bayan Granger vardı.

Bayan Granger'in Nick ile tatlı sert savaşının hikâyesini okuduğumda hem çok eğlendim hem de çok şey öğrendim. Örneğin fikirlerimi söyleyip, onların arkasında durmayı ve onları araştırmayı... Andrew Clements'e teşekkürlerimi sunarak bu kitabı gönül rahatlığı ile herkese tavsiye edebilirim.

Hepinize iyi okumalar.

ELİF KUNDURACI
5/C

KİTAP TANITIM YARIŞMASINDA

7. SINIFLARIN BİRİNCİSİ DURUSU TEKELİ VE ÇALIŞMASI:



İşte, Zülfü Livaneli'nin eşsiz kaleminden Serenad... Müziğin, tarihin ve bilimin iç içe geçtiği; okurken bir sonraki sayfayı görmek için can attığım muhteşem kitap. Düşünsenize dul bir kadınsınız, işinizden ve çocuğunuzdan başka bir şey düşünmeyen. Amerika'dan Alman asıllı bir profesör geliyor ve kendinizi altmış yıllık dokunaklı bir aşk hikâyesinin içinde buluyorsunuz. Şile'nin buz gibi soğukunda Serenad'ın notaları duyuluyordu. Profesör arşeyi her seferinde olduğu gibi Nadia için sallıyordu. Struma gemisi Şile'nin soğuk sularına gömüldüğünde Serenad müziğin son kısmı da gömülmüştü sulara. Ama aşkı gömülmedi profesörün.

Sırların hiç bitmediği, heyecan ve merak duygusunun ardı arkasının kesilmediği bu nefes kesici romanı keyifle okumanız dileğiyle, iyi okumalar.

(DURU SU TEKELİ)

7/F

KİTAP TANITIM YARIŞMASINDA

6. SINIFLARIN BİRİNCİSİ ARDA BAŞÇI VE ÇALIŞMASI:

KÜÇÜK PRENS

Ne Tahir kaybeder Tahirliğinden, Zühre'ye sevdası biterse
Ne Gül kaybeder Güllüğünden, gönlü Prens'imize sönerse...

Küçük Prens, hepimizin bildiği gibi bir çocuk kitabı... Ama o, hepimizin bildiğinden daha fazlası... Bir ilizyonu st edasıyla sakladı bize söylenen yalanları, içimizdeki çığlıkları.

Kitabı, pilot ve yazar Antoine de Saint-Exupery (Antüen dö San-Egzüberi) tarafından yazılıp, Tomris Uyar ve Cemal Süreya tarafından güzel Türkçemize çevrilmiştir.

Bir yılan çiziyor karakterimiz, daha altı yaşında. Bu yılan tüm görkemiyle kâğıtta belirirken, bu görkem yetişkinleri etkileyemezdi. Bu tek bir şeydi, o gri ve tekdüze çalışan beyinler için.

'Şapka'

Bu hep böyle gitti. Hep aynı. Kahramanımız da monotonlaştı. Beyni artık bir makineye dönüşüyordu. Tabii, ne prensi sevdi gül. Ne gülü bıraktı bülbül.

Hadi, beynimizdeki o sonsuz dünyayı genişletmek için kitabevlerine.

(ARDA BAŞÇI -6/A)



ZÜBÜK-AZİZ NESİN

Hayatımızı bir düşünelim. İnişli çıkışlı, kimi zaman heyecanlı, coşkulu, dönemeçli... Peki ya kitaplar? Hayatın birer yansıması değil midir? Çevirdikçe sayfaları, hayatımızı da çeviririz.

Ben de hayatımı çevirdim Ankara'dan gelen mektuplarla. Kimi zaman Zübükzade'nin kandırdığı halktan biri oldum, ona kin güttüm; kimi zaman da gerçekten Zübükzade'nin dediğini yapacağına inandım, tekrar tekrar ona kandım. Sonra yine başımı duvarlara vurdum. Bu kitapla birleşti yüreğim, zihnim her bir satırında.

Bazı satırlar katıla katıla güldürdü yüreğimi, bazıları ise çattırdı kaşlarımı. Bir Zübük nasıl olunur, onu öğrendim mesela. Onu öğretti bana Aziz Nesin. Çevremdeki zübükleri, benim de bir zübük olduğumu fark ettim.

Almanca öğretmeni ile birlikte karış karış gezdim kasabayı. Onun derdini kendi derdim bildim. Öğretmenim arkadaşına yazdığı mektupları bazen merakla, bazen kederle okudum. Sürükledi beni her sayfasında. Elimden düşmez oldu Zübük.

Valinin geliş haberiyle bir telaştır sardı bedenimi. Hazırlıklara yardım ettim düşlerimde. Onların heyecanı ve korkusuyla elim ayağıma dolaştı. Bir afiş vardı ki gülme krizine girdiğimi saklayamam.

Ben bu kitapta hayatın bin bir rengini gördüm, hissettim. Sıcacık bir kasabada gördüm ben insanlığı... Kesinlikle bu kitaptan mahrum kalmanızı istemem. Koşarak kitapçıya gitmeniz dileğiyle, iyi okumalar...

(SUDENAZ KARAKAYA-8/C)



İNCE MEMED- YAŞAR KEMAL

"Dünya yaşamak için tehlikeli bir yer. Kötülük yapanlar yüzünden değil, durup seyreden ve onlara ses çıkarmayanlar yüzünden." Albert Einstein'ın bu sözü Yaşar Kemal'in kulağına gitmiş olacak ki İnce Memed adında bir eser ortaya çıkartabilmiş. Bu kitabı ilk elime aldığımda sadece özetini çıkartıp, not alacağım bir kitap olarak görmüştüm onu. Ama ilk sayfasını açıp okumaya başladığımda artık gözümde İnce Memed bir kitap olmaktan çıkmıştı. Bir semboldü aslında. Haksızlıklara, kötülöklere karşı direnmenin, başkaldırmanın sembolü...

Abdi Ağa, köylüler tarafından "zalim, kansız" olarak görölen bir kişiliktir. Ama şunu asla unutmayın: Her zaman Abdi Ağalar tek, ezilen, hor görölen köylü ise çoktur. Bilmezler ki ayaklansalar, her biri birer İnce Memed olsa Ağa'nın hiçbir şey yapamayacağını. İşte Abdi Ağaları zalim, kansız yapan budur. Köylülerin cehaleti, kalplerine, beyinlerine dolmuş ağa korkusu.

İnce Memed küçüklüğünden beri bu zulümleri çeken, ağalık rejimine bilenmiş bir direnişin sembolüdür. Büyüdüğünde, küçükkken yanına kaçıp saklandığı Süleyman Emmisinin yanına kaçar. Sevdiği kız yakalanmış, Abdi'nin kel yeğenin de katili olmuştur. Süleyman Emmi, İnce Memed'i o zaman dağlarda taht kurmuş olan Deli Durdu'nun yanına gönderir. Memed'in içinde yanan hak, adalet ateşi daha da alevlenir. Bu ateş Memed'in her içini yaktığında yeminini hatırlatır ona. Deli Durdu az bir zaman sonra zalimliğe başvurunca, mazlumun ahını almaya kalkışınca Memed hiç orada durur mu? Zalimliğe boyun eğer mi? Deli Durdu'nun yanından da ayrılır. Artık onun için efsaneleşen bir yaşam başlamıştır.

Pek, Memed daha hangi zorluklarla karşılaşacak? Onu gelecekte hangi maceralar beklemekte? Bu sorularının cevapları Yaşar Kemal'in İnce Memed adlı eserinde saklı. Tüm bu soruların cevaplarını öğrenmek istiyor ve haksızlıklara, zalimlere karşı boyun eğmek istemiyorsanız bu kitabı alıp okumalı ve hayatınızı etkileyecek dersler çıkarmalısınız. O zaman kitap kurtları size şimdiden kolay gelsin.
(BERKAY YAŞASIN - 8/B)



DEDEMİN BAKKALI- ŞERMIN ÇARKACI

Işık, sadece bir insanın becerisi ya da buluşu üzerine olmaz, ışığı bir kitapta da bulabilirsiniz, tıpkı benim gibi. Yaklaşık bir ay önce okuduğum, hala aklımdan çıkmayan hatta ve hatta bu zamana kadar okuduğum onca kitap içinden ilk ve hatta bu zamana kadar okuduğum onca kitap içinden ilk kez gözyaşı döktüğüm kitap... Bunun sebebi klasikleşmiş kitaplardaki dramatik bir sonu olduğundan değil, bunun sebebi: Başrolündekinin çocuk olması tıpkı bizler gibi, ya da kötüleşmiş dünyada beni biraz da olsun gülümsetebilmesinden dolayı bu kısa zamanda küçük kalbimde büyük bir yer edinmişti, kim bilir? Belki öğretmenim önermeseydi hiçbir zaman karşılaşamayacaktım. Yetişkinlerin süper büyüyünce ne olacaksın sorusuyla Şermin'in hayatının dönüm noktasındaki eğlence dolu serüveniyle.

Tuz ruhu isteyen müşteriye tuzunu önceden gönderip, ruhunu sonradan göndermeyi teklif edecek kadar çılgın, bazen iki aşığın konuşmasını dinleyecek kadar meraklı, bazen köyün kadınlarının yöresel ürünlerini güzel olmuş "o, bu, şu" istiyor diye kandırabilecek kadar fırlama, Afrikalıları düşününce boğazından lokma geçmeyecek kadar merhametli, bir bakkal çırağıydı Şermin.

Bu kitabı her yaşımda tekrar okuyacağım tıpkı 'Küçük Prens'in' her yaşta tekrar okunması gerektiği gibi. Eğer siz de kötüleşen dünyada biraz da komedi çekiyorsa sizi, Şermin'in eğlence dolu serüvenini anlattığı Dedemin Bakkalı kitabına davet ediyorum. Şimdiden iyi okumalar.

(SUDENAZ ARAÇ-8/C)



Sevgili Annem ve Babam,

Sizi ne kadar çok sevdiğimi anlatmama gerek yok herhâlde. Her zaman size bir yavru kedi gibi kendimi sevdirmeye çalışıyorum. Belki artık sıkılmışsınızdır. Ama ben böyle kendimi sizin yanınızda daha güvende hissediyorum. Biliyorum büyüdüm ve seneye liseye geçeceğim. Belki bu yaptığım çocuksu geliyor size. Ama ikinizin sınımsız sarılmasıyla sizden güç alıyorum. Dinç başlıyorum ertesi güne.

Sanırım bu mektubu okuduğunuzda şaşırılmayacaksınız. Diyeceksiniz ki bizim kız yine bir mektup bırakmış. Alışkınsınız nasıl olsa. Her zaman yaptığım şey. Ya bir şeyler itiraf ediyor ya da sizden özür diliyorum kısa mektuplarımda. Ama bu sefer farklı bir mektup bu. Bu defa uzun olacak. Sizi eleştireceğim sevimli bir dille. Beni sapasağlam yetiştirdiğiniz için tabiki teşekkür edeceğim.

Anne sen de biliyorsun ki bazen hiç olmayacak yerlerde sesini yükseltiyorsun. Ama bazen hak ediyorum bu azarlamaları. Tamam, kabul. Odamı toplamıyor ve düzenlemiyorum. Odam konusunda kızmakta oldukça haklısın. Ama benim senden istediğim bana sesini yükseltmeden "sen dili" kullanmadan kızman. Tek sıkıntımız bu bizim. Ama biliyor musun anne? Sen benim en büyük sırdaşım, en büyük arkadaşısın. Kimsenin bilmediklerini biliyor ve kimseyle paylaşmıyorsun.

Babacığım sana gelince, senin omzuna başımı koyduğum zaman rahatlıyorum. Düşlerimde bin bir türlü zorluktan geçip senin sırtına atladığım zaman Süpermen misali uçuyorsun ve beni çekip alıyorsun oradan. Bir süre sonra odaya girdiğimde bana keskin bir bakış atıyorsun. Ve yaptığım şeyden utanıyorum.

Özrümü sen ve annem kabul ediyor kucak dolusu sarılmalarla bitiyor kısa mektuplarımda yazdıklarım. Sizi çok seven kızınız Sude.

Sude ÖZÇARE
8/C



SINIRSIZ YOL

Öğrenmenin sınırı yoktur. Kendini bilmeli ve kendine güvenmelisin. Eğer başarılı olacağından eminsen hiç durmadan peşinden gitmelisin. Duraklarda durmamalı, koşmalısın. Yapamayacağını hissedersen pes etmemeli daha çok koşmalısın arkana bakmadan son sürat. En sonunda bir bakmışsın ki engebeli o yolu yarlamışsın. O an hayatın başladığı andır. Yolun devamını bilemezsin ama kendine göre yolu renklendirebilirsin.

Nisa Cantekin
6/C - 790

AY IŞIĞI

Ay ışığında yürürken
Kayboldu ruhum bedenimden
Fırtınalar koptu içimden
İç dünyam savaşırken.

Ay ışığında yürürken
Kaybolmuşum yeniden
Küçük bir kız gibi
Bağırıyor içimdeki ses.

Ay ışığında yürürken
Sisli kocaman bir evden
Bir hayal gördüm birden
Kaçmaya çalışıyor benden.

Ay ışığında yürürken
Ulaştı ruhum bedenime
Ay bana ışık saçarken
Bir aydınlık bırakıyor geride.
Bilge DÖNMEZ & Ela ÇELİK
6/C



RENKLERİN İHTİŞAMI

Çeşit çeşit renkler
İnsanı neşelendirir
Mor, yeşil, kırmızı
Hayatı renklendirir.
Parıl parıl renkler
Gönlü neşelendirir.
İnsana mutluluk verir
Ah o güzel renkler.
Her yeri süsler
Cıvı cıvı renkler
Gözümü kamaştırır
Bak bu güzel renkler.

Pelin Yılmaz
6/E -292



SEV

Siyahi beyazdan ayıran
Sevgiyi tozlu raflara kaldıran
Sevmeyi unutan
Niceleri, nice insan
Kaldır artık başını
Bak dünyaya
Siyahıyla, beyazıyla
Ermenisiyle, Arabıyla
Cerkeziyle, Rumuyla
Sev dünyayı
Sev insanları.
Beyazı beyaz yapan
Siyaha da bak artık,
Sevmeyi sevmeyi
Sen de tat artık.
BERFİN GÜNEŞ
8/B



eTwinning Nedir?: eTwinning, Avrupa'daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur. İletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa'daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için biz de okulumuzda çok çeşitli projeler yürüttük. Proje ekibimizde yer alan ve yoğun bir şekilde çalışan değerli öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Proje ekibimiz: 8/G'den Sabriye Aksoy;8/F'den Beyza Nur Demir, Elanur Özdemir, Caner Yaşar ;8/E'den Latife Oğuz, Ahmet Can Gündüz, Yonca Kırtıç, İnci Özkan; 7/F Elif Naz Altınok, Rahime Oğuz, Egehan Erkireççi, Elif Beyza Aslan, 7/F Ömer Uşar; 7/B Burak Şengül, ve Proje Koordinatörü Damla Güder

1) Resfebe Türkiye: Resfebe, harf, sayı ve resimlerin bir arada kullanılarak bir kelimeyi bulmaya dayanan zeka oyunudur. **Resfebe** ismi, "resim" ve "alfabe" kelimelerinden üretilmiştir. Bu proje ulusal bir projedir. Proje kapsamında logo yarışmasına katıldık, Aydın'da bir okulla birbimize yılbaşı kartı gönderdik, böylece ilk kez postaneye gitmiş öğrencilerimiz oldu. Ortak ürün olarak projedeki okullarla "Ağustos Böceği ve Karınca" fablını resfebelerle tamamladık ve 81 İl ve Meşhurlarını paylaşarak resfebelerini yaptık. Proje sonunda yapılan çalışmaları e-kitap'a dönüştürdük. Öğrencilerimizin keyifle çalıştığı bir proje oldu. Proje koordinatörü Damla Güder projeyi müfredata uyumlu hale getirmek için öğrencilerin matematik resfebeleri üretmelerini sağlamıştır. Ortaya birbirinden eğlenceli çalışmalar çıkmıştır.



2) From Drawing to Programming

4-11 yaş aralığındaki öğrencilerin yürüttüğü projemiz uluslararası bir projedir. Proje sürecinde öğrencilerin çeşitli programları kullanarak kodlama öğrenmeleri ve derslerdeki etkinliklerin fotoğraf albümlerinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Öğrencilerin bilgi teknolojilerine olan ilgisini artırmak, bilgi teknolojilerinin doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak, bilgisayar kullanımını geliştirmek, öğrencilerin mantıksal ve kritik düşüncelerini, problem çözme ve karar verme süreçlerini ve işbirliği becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir. Projede şu araçlar kullanılmıştır: CodeMonkey, LightBot, CodeOrg, Tynker, Scratch, Minecraft, Codeable, Daisy Dinosaur, Code Warriors, The Foos, RunMarco.



3) O'nun İzinde

Türkiye çapında 63 okulla birlikte yürütülen O'nun İzinde projemizde, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumundan itibaren geçtiği ve iz bıraktığı mekânları, şehirleri, ülkeleri takip ederek öğrenim hayatı, milli mücadele yılları, kişisel özellikleri, bilim ve teknik anlayışı, anıları, Cumhuriyet yönetimine verdiği önem, 10 Kasım'ın, 23 Nisan'ın, 19 Mayıs'ın anlam ve önemi üzerinde durularak Mustafa Kemal Atatürk'ü öğrencilerimize tanıtmayı, anlatmayı ve onu yaşatmayı hedeflemektedir.



4) Math Chain

Farklı ülkelerden okullarla denklem çözmek üzerine kurulu projemizde farklı uluslarla bir matematik zinciri oluşturduk. Birinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem yazıp bunu İtalya'da bir okula gönderdik. İtalyan arkadaşlarımız soruyu çözdüklerinde cevabı ilgili yere yazdığına okul ve projemizdeki öğrencilerin tanıtımının yapıldığı videoya ulaşabildi.

5) Harmony of Nature 2018

Öğrencilerin yabancı dilleri kullanmalarına, araştırma becerilerini geliştirmelerine, bilimsel ve sanatsal yollarla gözlem yapmalarına yardımcı olmak ve bilişim teknolojilerini kullanarak kendilerini geliştirmeleri amacıyla yürütülen müfredat dışı uluslararası bir eğitim projesidir. Hem öğrenciler hem de öğretmenler çevremizin korunması ihtiyacı hakkında bilgilendirilmektedir. Öğrencilerimizin severek çalıştığı projemizde öğrencilerimizin yabancı dil becerileri gelişmiş, doğanın dengesi ve uyumu konularında farkındalık kazandıkları görülmüştür. Dünya kuş gününden, su gününe, bahar ekinoksundan dünya gününe dünyada kutlanan farklı özel günlerle tanıştık bunlara dair çalışmalar yaptık.



6) From Scientix to STEM

STEM Science (Bilim), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Scientix projesi Avrupada STEM eğitiminin yaygınlaştırılması için gerçekleştirilen Avrupa Okul Ağları'nın desteklediği bir projedir. FSTS eTwinning projesi kapsamında birçok etkinlik düzenlenmekte, proje STEM üzerine birçok kaynağı barındırmaktadır. Projemiz ile etwinning üyesi olan öğretmenlere Scientix projesi ve portalı tanıtılmak istenmektedir. Bu yolla STEM eğitimi ile ilgilenen tüm öğretmenlerimizin Avrupa'yla eşgüdümü bilgilere ulaşmaları amaçlanmaktadır.



ENGLISH FOR FUN



HALLOWEEN

Halloween party every night
 A scariest night in the year
 La la la singing, Taking sweets
 Lonely girls, scary boys
 Oh my god
 Where is my pumpkin
 Every night, all the time
 Eat sweet sing repeat
 Near by new years party

Terrific
Energetic
Able
Cheerful
Hardworking
Enthusiastic
Remarkable



My attitude in exams

They give me questions
 I don't know, I give them
 answers they don't know.

When you stop telling
 yourself what you can't do...
 the lock on the door of
 opportunity opens!
 It's still on you to open the
 door and go through it!
RAPHAEL LOVE





10 Reasons to Study English

- 1 Most commonly spoken language of the world
- 2 Increases the chances of getting a good paying job
- 3 Official language of 53 countries
- 4 1st language of 400 million people around the world
- 5 Language of media industry
- 6 Language of the internet
- 7 Based on a simple alphabet that is easy to learn
- 8 Gives a lot of satisfaction to learn the language
- 9 A variety of school courses are taught in English
- 10 Learn from other cultures through the language

Don't count your chickens before they hatch.



Two heads are better than one.

Temel İngiltere'ye gezmeye gidecekmış tabi İngilizce bilmediğinden arkadaşı Dursun'a sormuş:

-Dursun ben İngiltere'ye gidince onlarla nasıl anlaşacağım?
Dursun'da: "Bak konuştuğun her cümlelerin sonuna "ing" koy onlar senin ne demek istediğini anlarlar" demiş... Ve Temel İngiltere'ye gitmiş çay içmek için bir cafeye oturmuş. Dursun'un söylediği taktiği uygulamak için garsona : " sen bana bir çay getirebiliriz?" demiş ve garson şaşkın şaşkın çay getirmeye gitmiş ve Temel'e çayı getirmiş bunun üzerine Temel:"Bak, ben ne güzel İngilizce konuşuyorum değilim? Garson da cevap vermiş : "Ben Türk olmayıng sen nah içerdin çaying!!!!"

if you had one dollar and asked your father for one more dollar, how much would you have in total?



One dollar

You don't know your maths.



You don't know my dad!



FIND THE WORDS

E	T	I	C	H	D	A	B
A	L	S	A	T	O	R	I
B	E	E	T	I	G	E	R
H	S	A	P	T	L	M	A
D	O	L	I	H	O	C	B
U	F	R	G	U	A	R	B
C	L	O	S	M	S	N	I
K	U	E	N	E	P	I	T



ELEPHANT



PIG



HORSE



DUCK



MOUSE



CAT



BEE



SEAL



DOG



TIGER



RABBIT



IT IS BETTER TO LIGHT ONE SMALL CANDLE THAN TO CURSE THE DARKNESS



IMAGINATION IS MORE IMPORTANT THAN KNOWLEDGE.
ALBERT EINSTEIN



PI GÜNÜ ŞENLİĞİMİZDEN KARELER



Okulumuz matematik öğretmenleri Özgür ÖZER DEMİR ve Damla GÜDER tarafından ikincisi düzenlenen Pi Günü Şenliği bu yıl da coşkuyla kutlandı.

Sadece 8. sınıfların katılımıyla gerçekleşen şenlikte "En Güzel Stant" yarışması yapıldı. A'dan G'ye özenerek hazırlanmış; pastalarla, çöreklerle donatılmış, süslü pankartlar asılmış bu masalar jüriler tarafından değerlendirildi ve puanlandı.

Yarışmada 8/D birinci, 8/C İkinci, 8/E üçüncü oldu.

Gitar eşliğinde şarkıların söylendiği, darbukanın ritmiyle tezahüratların yapıldığı; rengârenk pankartların, balonların havada uçtuğu; pi'li tişörtlerin giyildiği ve şapkaların takıldığı bu renkli gün hepimiz için güzel bir anı olarak kalacak. Seneye 14 Mart'ı, bu şenliği dört gözle bekliyor olacağız.



"DÜNYA MATEMATİK GÜNÜ" NDE ONLINE MATEMATİK YARIŞMASINDAYIZ



Dünya Matematik Günü etkinlikleri kapsamında dünya ile aynı anda Online Matematik Yarışmasına katıldık. Okulumuzu 7. sınıf öğrencilerimizden Hakan MERT ve Serhat AYDIN temsil etti. Öğrencilerimiz farklı ülkelerden akranları ile bir araya gelip zamana karşı yarıştılar ve heyecan dolu anlar yaşadılar. Etkinlik sonunda öğrenciler sertifika almaya hak kazandılar. Öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz.

AĞAÇ POLİSİYİZ



Ağaç polisiyiz çünkü:

Ağaç polisi olmamızın sebebi insanlar ağaca zarar veriyor. Bir dakika nefesinizi tutun. Kendinizi kötü hissedersiniz. Eğer ağaçlara zarar vermeye devam edersek geleceğimiz de böyle olacak. Oysaki ağaçlar karbondioksiti alıp oksijen veriyor, küresel ısınmayı durdurup sera etkisini azaltıyor. Aslında ağacı korumak sadece bizim ve arkadaşlarımızın yapacağı bir şey değil ya da ağaçları korumak için ağaç polisi olmak gerekmiyor. Ağaç polisi olmanın asıl görevi ağaçlara zarar verenleri ağaçları sevdirmek. Ağaç polisiyiz ve görevimizi yapmaktan gurur duyuyoruz. Siz de bizler gibi isimsiz kahramanlar olmak ister misiniz?

ALİ KAAN KANTAR
(5/F - 1011)



AĞAÇ POLİSİYİZ

Ağaçları korumaktır görevimiz,
Gayret gösteririz hepimiz.
Ağaç dikeriz her birimiz,
Çevremizi şekillendiririz.

Papatyaları kokluyoruz,
Oksijenle doluyoruz.
Laleleri saklıyoruz,
İnsanları uyarıyoruz.
Sevgi ile dolu kalbimiz,
İyi iş yapmaktır tek hedefimiz.
Yepyeni işler yapmaktayız,
İnceleriz bitkileri,
Merak doluyuz hepimiz.

SEVGİLİ ÇOCUKLUĞUM

Saflığın doruklarında gezerdin, ne güzeldin sen... Dudağımda açan kocaman tebessüm gülüydün. Doruklardan coşkuyla akan kahkahamdın, neşemdin. Doymak bilmeyen oyunlarımın adıydın sen sevgili çocukluğum.

Görüşmeyeli ne çok oldu. Ne çok özledim bir bilsen. Ellerimize tutuşturduğün oyuncaklarımızla kurardık tekrar yaşamı. Kâh bebek olurduk, kâh anne; kâh doktor olurduk, kâh öğretmen... Olmazı olmaz eder, sevgiler inşa ederdik. Renk renk balonlara atlar, gezerdik dünyayı bir uçtan bir uca. Yorulunca uzanırdık bulutlara keyfimizce.

Evler kurardık bulutlardan, döşerdik içini hayal gücümüz elverdiğince...

Dondurmalar, şekerler en sevdiğimiz şeylerdi. Saklambaçlar, topaçlar, yakan toplarımız vazgeçemediğimiz oyunlarımızdı.

Parklar, bahçeler kurardık. Ağaçlarda salıncaklarımız... Ulaşırdık göklere...

Ya uçurtmalar... Hatırlar mısın uçurtmalarımızı? Hani, baharın gelişiyle, ılık rüzgârların dalgalanışıyla, koşardık ya kırlara rengârenk uçurtmalarımızla... Uzanırdık kırlara uçurtmalarımızın dansını izlerdik. Hanımböcekleri konardı ellerimize. "uç uç böcek" derdin, uçardı uç uç böcekler. Sen de takılırdın uç uç böceklerin peşine...

Ah, ne güzeldin sen sevgili çocukluğum. Ne çok özledim seni... Yine gelsen... Yine oyunlar oynasak. Sahi nerde kaldın sen? Ne çok gittin? Ne çok... Hadi gel, gel artık.

Bekliyorum... Özlemlerle öpüyorum seni...

AZRA GÖKÇE
631/ 8-B



BAŞARININ ADI

Her basamağını, her adımını; emekle, sabırla aştın bu yolları. Şimdi dön ve bak arkana, kat ettiğin yollara. Kutla kendini...

Elini kolunu sallayarak yürümedin sen bu yollardan. Taşlar çıktı önüne, taş koyanlar çıktı yoluna ama sen yolundan şaşmadın. Çevrendekiler tatlı uykularında mışıl mışıl uyurken, rüyalar dünyasına sefer eylerlerken sen kalktın, buz gibi yollardan geçtin. Çalıştın gece gündüz demeden. Çevrendekiler çoğu kez anlamsız buldu gece gündüz demeksizin çalışmanı. Sen pes etmedin, daha iyiye ulaşmak hedefine odaklandın. Kalbindeki umutlarla yürüdü durmaksızın.

Şimdi Sen başarının adı oldun. Azmin adı, umudun adı oldun. Sen insanoğlunun neler yapabileceğini anlattın. Başarının destanını yazdın.

Berfin GÜNEŞ
8/B



KİTAPLARI SEVELİM

Kitaplar, öğrencilik hayatım boyunca bana yardım etti ve etmeye devam ediyor. Sınavlarda soruları hem hızlı okuyor hem de okuduğumu anlıyorum. Kitap okuduktan sonra hayaller kuruyorum. Bazen kitapların içinde kayboluyorum.

Kitapları sevmek için sevdiğiniz türü bulmanız gerek. Misal ben macera, hüznün ve eğlence dolu kitapları seviyorum. Ayda bir kitap almaya çalışıyorum. Bazen bütçemi aşan kitapları alamıyorum. "Asi Kızlara Uykudan Önce Masallar" kitabını almak için çok uğraşıyorum. Bu kitabın tanıtım bülteninden bir bölüm paylaşmak istiyorum: "Denizlerin derinliğinden ormanların kuytusuna, savaş meydanlarından şaşaalı saraylara, hastanelerden gökyüzünün sonsuz maviliğine, dünyanın ve zamanın her köşesinden kendilerine dayatılan kurallara ve geleneklere isyan etme gücü bulan kadınların hikâyeleri bunlar. Prenslarını bekleyen değil, kaderlerini ellerine alan prenseslerin hikâyelerini anlatıyor bu kitap."

Herkesin kitapları sevmesini istiyorum. Özlem duyduğum kitapları tekrar okuyorum. Siz de kitap okuyun, hayallerinizi doldurun.

Öykü İPEKÇİ
5/D 996



KİTAP VE ÖĞRENCİ

Kitap insanın ufkunu genişletir, hayata bakış açısını değiştirir. İnsanın bilgisine bilgi katan en faydalı kaynaktır. Kitap kimi zaman bizi bize anlatan, kimi zaman yalnızlığımızda yardımımıza koşan bir dosttur. Büyük küçük herkesin kitap okuması gerekir.

Kitap okumak çok faydalı bir alışkanlıktır. Yaşamdaki birçok yararlı bilgiyi kitaplar sayesinde öğreniriz. Kitap okumak öğrenciler açısından çok önemlidir. Kitap okumak anlama ve yorumlama yeteneğimizin gelişmesini sağlar, çok kitap okuyan ya da en azından kitap okuma alışkanlığı edinen bir öğrenci bu sayede derslerinde anlatılanları daha iyi ve daha hızlı kavrar ve öğrenir.

Mertcan MUĞLU
5/B -186





BİR GÜN İSTİYORUM

İnsanları pençelerinde tutan, yürekleri çirkinleştiren en büyük canavar... Benlikleri silen, kimlikleri yavaş yavaş yok eden, yaşamlara bir diktatör kesilen... Bağımlılık... Yaşamdan kopmuş dört duvar, demir parmaklıklar... Hasretle bakılan, yaşayan insanlar... Dünya hala dönerken hiç mi "dur" diyemiyorlar kendilerine, bilmiyorum. Göz göre göre sona doğru yaklaşırken, yaşamlara sonu getiren bağımlılıktan vazgeçemiyorlar nedense.

Her gün ölüme biraz daha yakinken, bu korkuyla yeniden yakmak sigarayı... Uçuşun küllerde ölümü tatmak... Ve bir tane daha, bir tane daha... Bir paket daha...

Doğru dürüst basamazken yere, bir daha kafaya dikmek şişeyi. Ölümü bile içmek, pişman olmak, çaresizlik içinde, içmek... Haykır haykır ağlamak, isyan etmek hayata, en çok da kendine...

Öfke duyuyorlar hayata sadece. Biraz daha bağlanıyorlar kurtulmak isterken onları yönetenden. Yıllarca köle olarak yaşamaktan, hatta yaşayamamaktan...

Yanıp tutuşurken intikam ateşiyle, yanlış kişilerden alıyorlar hınçlarını; yaşayanlardan. Sana söylüyorum sarhoş adam! Eli sopalı... Kahvehaneyi evi bilen, kumarla kafayı bozan... Peki ya sen? Ne suç vardı karının, çocuklarının? Asıl suçlu değil mi, zamanında kendinizi esir ettiğiniz bağımlılıklarınız?

Sağda solda sigara içenler... Kaç insana daha uzatacaksınız o paketi? Kaç insanı kirleteceksiniz kendiniz gibi?

Dizisi başlayınca kara kutunun önüne koşanlar... Kaç saatinizi daha vereceksiniz ömrünüzden? Oyun oynamak isteyen çocuklarınız ne zaman gelecek aklınıza? Ne zaman vakit ayıracaksınız arkadaşlarınıza?

Sadece bir gün istiyorum sizden. Ciğerlerime doldurmak istiyorum tertemiz havayı, telefondan, televizyondan başını kaldıranlara selam vermek istiyorum. Muhabbet etmek istiyorum saatlerce. Gözyaşı dökmeyen, hıçkırıklara boğulmayan cıvı cıvı sesler duymak istiyorum evlerden. Sigaraya, alkole, teknolojiye değil, birbirine bağımlı insanlar istiyorum çevremde. Birbirlerinden başka hiçbir şeye muhtaç olmayan bir insanlık istiyorum. Bir gün istiyorum sizden, " Belki bir gün." demediğim bir gün istiyorum.

EZGİ YAREN BARUT

8/G



SEVİYORUM

Gülüşünü seviyorum mesela
Sıcacık gülüşünü.
Yanağında oluşan gamzeyi,
Attığın kahkahayı seviyorum.

Gözlerini seviyorum mesela
Işıl ışıl bakan gözlerini.
Bana baktığında içinde
kaybolduğum
O okyanusu seviyorum.

Dağınık saçlarını seviyorum
mesela
Esen rüzgârla can bulan
Beni sana bağlayan
İpek saçlarını seviyorum.

Yüreğini seviyorum
Kocaman yüreğini mesela.
Kapılarını herkese açan
Koca yüreğini seviyorum.
BERKAY YAŞASIN

8/B



MUTLULUK KALBİMDE

"Nasılsın?" dediklerinde
Bir bak ve gülümse.
Hemen anlarlar seni
Mutluluk kalbimde.

Kin besleme kimseye,
Mutluluk saç her yere.
Kimseye kızma sen,
Mutluluk kalbimde.

Yer yok öfkeye
Gülümsemek var hayata.
Sen böyleysen de ki:
Mutluluk kalbimde işte.

YUSUF DEMİR

5/A



UÇUYORUM

Uçuyorum
Umutlarımı alıp
Sonsuz maviliklere
Beyaz bulutlara
Güneşin kızılığına.

Uçuyorum kuşlarla
Bulutların üstünde
Kanat çırpıyorum
özgürlüklere
Gökyüzünün derinliklerine.

Salih Yıldız

6/F -791





Güzle Yaşamı

Köye geleli iki hafta oldu. Zaman geçmek nedir bilmiyordum. Evde sıkıntıdan patlıyordum. Ev dediğim iki göz, dağa doğru bakan ihtiyar babaannemin evi... Arzu ablam geldi "Hazırlan, Güzle'ye gidiyoruz" dedi. Arzu ablama "hayır" demek mümkün mü? Arzu ablamı çok seviyorum. Arzu ablam o benim yaşantıma benzer yaşam sürmüyor. On yedi yaşlarında köyde büyümüş, köy işlerini gören, annesine sürekli yardımcı olan, malları sağan, onlarla ilgilenen, evi çekip çeviren, yemek yapan, ortaokula kadar okumuş fakat sınav sonuçlarını öğrenemediğinden ve köy dışına çıkamadığından liseyi okuyamamış. Arzu ablamlarla Güzle'ye yaylaya gidiyorduk.

En son altı yaşında yaylaya gitmişim. Dört duvar arasında sıkıntıdan patlayacağıma Arzu ablamlarla Güzle'ye gitmeye karar verdim. Kaşa çıkıp manzaraya bakmak, koyunlarla, keçilerle vakit geçirmek istiyordum. Elime kapüşonlu ceketimi alıp anneme gideceğimi söyledim. Annem de gitmemi istiyordu zaten. Motora atladık, yaylanın yolunu tuttuk. Çilek tarlasından geçtik. Köylüler çilek topluyordu. Daha önce buranın çileğini yemiştim, yediğim hiçbir çileğe benzemiyordu.

Yükselen Topraklık alana geldiğimizde tedbir olsun diye Arzu ablamla motordan inip yürüdük, çeşmelerde dinlendik Bizi koyuncuklar ,keçicikler karşıladı. Yerler samansı otlarla kaplıydı. Serin ve güneşliydi hava. Dağdan akan buz gibi su mutluluk iksirydi benim için. Koca taşlara oturmuş kadınlar vardı, onların ellerini öptüm. Çadıra çıktık sonra. Tuvalet diye bir şey yoktu. Büyüklü, küçüklü, beyaz, basit çadırlar vardı. Bir gece çadırda misafir oldum, saat dokuzdan sonra gaz lambası söndürülüyordu. Aksilikten gaz lambası o akşam is tutup söndü. Erkenden uyumak zorunda kaldık.

Sabah erken uyandım. Çadırdan çıktım. Yaylada hayat çoktan başlamıştı. Herkes işinin başındaydı. Saat bire doğru koyunların ,keçilerin sağılması gerekiyormuş. Ben de sağmak istedim. Arzu ablam elime bidonu tutuşturdu, ağıla gittik. Teyzemin yirmi civarından malı vardı. Yirmi hayvan sağmak güneşin altında zor olsa gerek. Kuzenim "al, yem tut" deyince ben bi durakladım, baktım bu her yere koşan keçiler, iri koyunlar dört dönüyor. Baş edemeyeceğimi anladım. Yerdeki taşlardan avucuma toplayıp hafiften etraflarına attım. Korkudan elim ayağım kesildi. Sözde hayvan sağmayı öğrenecektim. Benlik bir iş olmadığını anlayınca çekildim bir köşeye, izlemekle yetindim.

Çadıra geçtiğimizde kış yoğurdu bastık. Favori yoğurtlarımdan biri, tadına doyumuyor. Keçi tuluğuna basılıyordum tabi.

İkindiye dek met nasıl oynanır, öğrendim. İlk denemem başarılıydı. Çılgın pozlarla fotoğraflar çekindik. Eski arkadaşımınla karşılaştım. Teyzem sarı çubuk otları yolup kışa sıkı süpürge yaptı. Su bittiğinde çeşmeden su alıp götürdük. Neredeyse bastığım her yerden çekirge zıplıyordu, ona da alıştım. Çekirgeyle çadırda bir gece bile geçirdim.

Yıldızları hiç bu kadar yakın ve parlak görmemişim. Bu manzaraya tanık olmak gerçekten zevkliydi. Ama ya misafir değil de bende burda yaşamak zorunda kalsaydım delirirdim herhalde.

İREM ATABEY
8/B



Özgürlük ne demek? Özgürlük bir serçe gibi özgürce havada uçabilmek, bir bulut gibi mavi göklerde süzülebilme, rengârenk çiçeklerin arasında koşup sonra da kendini çiçeklere bırakabilmektir. Özgürlük demek hayallerinin peşinden gidebilmektir, birilerinin altında ezilmeyip, dur diyebilme. Özgürlük bir saat gibi aynı yerde dönmek değil, hayatına yeni şeyler katabilmektir.

Cansu Yılmaz
6/B 635



BEN KİMİM?

Ben bir kuşum neşeyle öten. Kafesinden kurtulmuş, dallarda gezinen... Özgürlüğe ant içmiş, ufukları yol bilmiş bir kuşum.

Ben geceyim. Bulutlu bir gece değilim hiçliğin ortasında. Yıldızlarım, dostlarım dolu etrafım. Bazen umutsuzca gökyüzüne bakanların dert ortağım. Hayata lanet edenlere hayatı sevdirenim. Bazen de sözün bittiği yerde "Bu da geçer." diyemeyip gözyaşlarımı denize dökenim.

Ben bir badem ağacıyım. Kalplerdeki sıcaklığı hissettiğimde bahara açarım çiçeklerimi. Her defasında kanarım yalancı bahara, her defasında bir umut, beklerim güneşimi yollarda.

Bomba seslerinden kaçan bir çocuğum bazen de. Anılarında kalmış yakalambaçlarım, sekseklerim... Ancak rüyalarında görebildiği barış dolu dünyayım. Gökyüzünde güvercinini göremeyince kalbindeki çaresizliğim, düş kırıklığıyım. Onun yanaklarından kalbine süzülen bir damla gözyaşıyım.

Ben yüreklerde gururla dalgalanan ay yıldızlığı bayrağım. Kefensiz vücutların kalplerinde yaşayan vatan aşkıyım. Ben bu ülkenin ırmağının, dağının, taşının sevdalısıyım. Ben yüreklerde dolup taşan vatan sevdasıyım.

EZGİ YAREN BARUT
8/B



EVRENİN KORKUNÇ YARATICILARI, KARADELİKLER

Sonsuz evrende, milyonlarca galaksi ve gezegen var. Bizim dünyamız ise sadece milyarlarca gezegenden biridir. Evrende ne kadar çok göz alıcı güzellikler olsa da güneşi bile bir noktadan daha küçük gösteren ve önüne çıkan bütün yıldız ve gezegenleri yutup hacmini büyüten şeyler de var: karadelikler... Aslında şu an 2018 yılında olduğumuz için çok şanslıyız çünkü daha adı belirlenemeyen bir karadeliğin yaklaşık yüz yıl sonra galaksimize çok yakınlışabileceği ve galaksimizdeki gezegenleri ve dünyayı yutabileceğini NASA çok net bir şekilde açıkladı.

Karadelikler nasıl oluşur? Bunun cevabını size kısaca şöyle anlatabilirim: Güneşten büyük bir gezegen ömrü bittikten sonra "Mega Patlama" adı verilen bir patlama geçirir ve bu patlamada gezegenin iç kabuğu dışına çıkar ve yaklaşık beş gün süren bir değişimden sonra gezegen artık bir canavara dönüşür. Sizce bir astronot karadeliğin çekim alanına girerse ne olur? Eğer astronot karadeliğe dikey olarak girerse inanılmaz derecede boyu uzar ve incelik. Karadeliğin çekim alanında çekirdeği iki dakika dünyadaki zaman dilimi ile yirmi saate eş değerdir. Karadeliğin ana ufkuna ulaştığında ise astronot hücrelerine varana kadar parçalanır. Ama daha sonrasını NASA bile bilmiyor. Bir zaman yolculuğu mu yapılıyor yoksa başka bir evrene geçiş mi yapılıyor işte bu, o sonsuz evrenin sırlarından sadece biri.

Can YILMAZ



BİR RENGE SİĞAR MI?

Zihnimin bankına oturmuş, düşünüyorum... Düşünüyorum her şeyin kalıplaşmasını, klişe olmasını... Hayal diyince hep aklımıza toz pembe hayaller gelir yazı yazarken. Niçindi peki? Niçin hayaller toz pembe olarak düşünülüyordu?

Hayaller kuruyorum. Pembe olmayan... Mavi hayallerim var benim yüreğimin derinliklerinde... Dünyayı iyi insanlarla doldurmak var maviliklerimde...

Aşık olsun insanlar... Kırmızı olmasın aşkları... Aşk klişeleri sevmez ya. Kırmızı bir gül gibi seviyorum seni, demesinler. Sevemez mi bu yürek bir yüreği eflatun gibi?

Umut ediyorum böyle olmasını be çocuk... Sarıca umut ettin mi sen hiç?

Mavisiz, kendine özgü... Zaten bu duygular tek bir renge sığdırılabilecek kadar küçük değil. Bin bir armoni gerek onları anlatmak için... Ve en önemlisi yaşamak için...

Bu dediklerimi çöpe atma çocuk... Sen bunları bir renge sığdırırsan hayattan zevk alamazsın. Kırmızı ile gelen mutluluğu beyaz ile devam ettir, siyah ile son buldurma çocuk!

Sudenaz KARAKAYA

8-C 565

MUTLULUK NEDİR?

Bir gün öğretmenim

Sordu bana ;

Mutluluk nedir?

Anlat diye.

Nasıl anlatacağım mutluluğu

Saçları sarı mı,

Elbisesi mavi mi,

Ayakkabıları yeşil mi?

Sonra düşündüm

Elbisesi yardımdan, iyilikten

Saçları sevgiden, özveriden

Ayakkabıları dostluktan, kardeşlikten olsun

Meğerse mutluluk başucumdaymış

Bir anne, bir baba, bir dost kadar

yakınmış bana

Aynaya bakmak yeterliymiş aslında

Mutluluk işte duruyor karşımda

Elifnur UZTEMUR

5/D -424

GÜLÜM ÖĞRETMENİM

Sen bilgi bahçemde

Açan bir gülsün

Bilginle yeşerdim.

Canım öğretmenim

Cahilliğin şanlı savaşçısı

Var ettin bilginle

Sevdiğin yüreğinle

Canım öğretmenim.

Bilginle aydınlattın beni

Sevdiğinle ısıttın yüreğimi

Canım Nihal öğretmenim

Mert Ali DAŞTAN

7-D/ 153





BOCCE - PETANK 'TA BAŞARIYA DOYMUYORUZ

4 YILDA 11 KUPA, ONLARCA MADALYA



YILDIZ KIZLAR İZMİR ÜÇÜNCÜSÜ (2014-2015)



AKHİSAR GRUP MÜSABAKASINDA
GÜMÜŞ MADALYA(2015)

2014 yılı Kasım ayından itibaren okulumuzda Bocce çalışmaları Antrenör Filiz ADIGÜZEL tarafından başlatılmıştır. Bu dönemde ilk defa Okul Sporlarında Bocce-Petank Müsabakaları yapıldı ve müsabaka sonucunda Küçük Erkekler İl Birincisi ve Yıldız Kızlar İl Üçüncüsü olarak ALTIN ve BRONZ MADALYANIN sahibi olduk.

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Şubat ayında yapılan müsabakalar sonucu Küçük Kızlar İl Birincisi, Küçük Erkekler İl İkincisi, Yıldız Kızlar İl Üçüncüsü olduk. Küçük Kızlar Akhisar'da yapılan Grup Müsabakalarında da başarı göstererek 17-19 Nisan 2015 tarihlerinde Mersin İlinde yapılan Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Birincisi olduk. (Sezin ŞATIR- Yasemen Nur SİVRİLER- Duygu BUDAK- Lümya AÇIKGÖZ)



KÜÇÜK KIZLAR TÜRKİYE BİRİNCİSİ
(17-19 NİSAN 2015)





BOCCE - PETANK 'TA BAŞARIYA DOYMUYORUZ 4 YILDA 11 KUPA, ONLARCA MADALYA



KÜÇÜK KIZLAR İZMİR İKİNCİSİ (2016)



YILDIZ ERKEKLER İZMİR BİRİNCİSİ (2016)



KÜÇÜK ERKEKLER İL ÜÇÜNCÜSÜ(2016)

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı 14-16 Mart 2018 tarihlerinde Halkapınar Bocce Sahasında düzenlenen Okullar arası " Bocce Yıldız Erkekler İl Birinciliği Müsabakası"nda okulumuz geçen senelerde olduğu gibi bu sene de altın madalyanın sahibi oldu.

TAKIMDA YER ALAN SPORCULAR: Yasin Emre KÖKEN- Mert ÖNCÜL- Muhammet Caner YAŞAR- Eren Arda ÇAKIR ve Mustafa Can ÖZDAMAR

Okulda yapılan ilk Bocce-Petank çalışmaları küçük bir grupla başlamıştır. Sporcuların müsabakalarda madalya ve kupa almaları diğer öğrencileri de heveslendirmiş ve çalışmalara katılmışlardır. Antrenmanlar her gün yaz ve kış aylarında öğrencilerimizin özverileri ve Okul Müdürümüz Sayın Turgay TOPRAK'ın desteğiyle devam etmektedir.



YILDIZ ERKEKLER İZMİR BİRİNCİSİ (2018)



ÖZEL EĞİTİM SINIFIMIZDAN KARELER

KENDİME GÜVENİYORUM, YAPABİLİRİM, BASARABİLİRİM.



ÖZEL EĞİTİM SINIFIMIZDAN KARELER

YAPABİLECEKLERİM SINIRLI ANCAK UFKUM GENİŞ.



"EĞİTİMDE FEDA EDİLECEK TEK BİR FERT YOKTUR."
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

AH CANIM KELOĞLANIM

Ah canım Keloğlanım, sen tarlalarda çalış; Kargaları kovala. Arada bir de arkadaşlarınla oynamaya kaçarsın. Sen kaç tarladan, annen de o keltoş kafanı kırsın.

Ah canım vah canım yine yanıyor mu güneşten kafan? Annen yoğurt sürerdi. Yanıyorsa söyle de bir şapka alayım sana.

Ah canım Keloğlanım, arkadaşların Bilgecan dedem nasıl? Ya o Uzun hala sakar mı, akli gidik mi hala? Peki, o padişah? Rüyalarında öldürmeye çalışıyorlar mı hala?

Ah canım kahraman Keloğlanım sarı kızı seviyorsun hala? Ya Kara Kankam ya o nasıl? Senden çok değil ama Yakışıklı'yı çok severim.

Ah canım sen o vezir ve cadının oyununa kanma. Sen doğanın, canlıların ve iyiliğin yanında ol.

Ah canım sevgili Keloğlanım ben ise yine döndüm robota. Robota döndüm dedim diye korkma. Derste gördük benzetme sanatı yahu. Yani evden okula, okuldan eve... Tek farklılık şu aralar teyzeme çok gidişimizdir. Sebebi seni çok çok sevindirecek Keloğlanım. Sen kaybolan bir bebeği bulmuştun. Ne kadarda sevinmiştin. Teyzemin bebeği oldu. Aynı bulduğun o bebek gibi. Ama benim tatlı Eylül'üm öyle özel güçlere sahip değil. Zamanı durduramıyor. Gülüşü ise bize hayat veriyor.

Annemim, Babamın özellikle kardeşimin çok selamları var. Bilgecan dedemin ellerinden öperim.

Ah canım Keltoş Keloğlanım sağlıcakla kal, mektubunu beklerim. Unutma annene selam söyle.

Ah canım iyi kalpli, güzel Keloğlanım. Mektubum bittiğine göre koş tarlaya Uzun tarlayı sömürecek.

MERT ALİ DAŞTAN

7- D /153



DOĞA ŞENLENDİ

Bahar geldi,
Bahçemiz şenlendi.
Çiçekler, kuşlar
Baharı müjdeledi.

Çocuklar parklarda
Baharın kollarında
Gülüp eğlenirler
Bahar geldi diye.

Uçurtmalar gökyüzünde
Dans eder maviliklerde
Bin bir renkle
Gökyüzü şenlendi yine.

Kırlarda çiçekler
Neler söylediler neler
Kelebeklere seslendiler
Haydi gelin,
Katılın bize.
Dilara PALOVAN
6/E -330

DOĞA SEVGİSİ

Güneş bizi selamlıyor
Meltem yüreğimizi okşuyor
Yapraklar dans ediyor
Bu güzel bahar gününde.

Kuşlar şarkı söylüyor
Sincaplar dans ediyor
Hayat herkese gülüyor
Bu güzel bahar gününde
Pelin Yılmaz
6/E- 292

TABIAT

Uzun kışın ardından geldi ilkbahar
Yağmur, renk cümbüşü ormana yağar
Bu güzellik ne yere, ne göğe sığar
İşte budur tabiat,

Ahular ormanda, kırdan koşturur
Ağaçlar bize hayat oluşturur
Renkler adeta baharı oluşturur
İşte budur tabiat.

Çiçekler yeni bir güne açar,
Renkleriyle mutluluk saçar,
Karabulutlar inlerine kaçar,
İşte budur tabiat.

Renkler birbiriyle yarışır
Hayaller gökkuşağına karışır
Buraya gelen çabuk alışır
İşte budur tabiat.

Gidenin kalbinde kalır izi
Büyüleyip uğurlar sizi
Bu güzellerin burada hepsi
İşte budur tabiat.

Arda Başçı
6/A -56

MUCİZENİN ADI İNSAN

Mucize dört yaşındaki bir çocuk için annesi, yedi yaşında okula başlamış bir ufaklık için ise ona bilgiyi öğretmeye yeminli öğretmeni, bir anne veya baba için biricik yavrucuğu değil midir? Herkesin mucizesi farklıdır, ama bu yapboz parçalarını birleştirence oluşan manzara aynıdır. Mucizenin adı insan... Tüm bu yerler gökler, benim için her şey. Ben olmasam kim süslerdi gökleri hayalleriyle, gerçekleşmesi imkânsız olanları düşleyip, imkânsız dağlara tırmanarak mucizeyi kim yarattı ben olmasam? Bu dünya, bu evren ben olmasam var olmazdı. Gerçek mucize benden başkası değil. Düşlerini süslerim ben, hayalin olurum bir anda... Mucize benim çünkü kalbindeki mutluluğu ben tamamlarım, damarlarından akan o saf iyiliği, mutluluğu, sevinci ben ortaya çıkarırım. Mesela hayallerini süslerim, gerçeklerin olurum bir anda. Senin için her şeyim ben. Çünkü ben insanım.

Ben olmasam hayal kuramazdın, yaşayamazdın hayatını o ilk günün heyecanıla... Herkesim ben, her şeyim ben. Ben mucizenin en açık örneğiyim, insanım ben.

Damla Deniz TURAN
8/C- 173



DOSTUM KİTAP

Oyun oynamayı sevdiğim kadar çok severim kitap okumayı. Kitap okumaya başladığımda başka bir dünyaya başlar yolculuğum. Bu yolculukta yeni arkadaşlarla tanışırım. Dostlar edinirim. Dostlarımla bir takım olup, Onlarla oyunlar oynarım. Onların mutluluklarıyla mutlu olurum, onların hüzünleriyle hüzünlenirim. Onlarla kötülöklere savaş açarız. Eğer savaşta zafere ulaşırsak kuş gibi hafifleriz.

Elimde olsaydı her kış toprağa buğday eker gibi kitap ekerdim. O kitapları alır okurdum. Okuturdum. Böylece çok dost edindim. Kitaplar, hiç solmayacak çiçeklerdir. İstedğin zaman, istediğin yerde yanındadır.

Beynimizi geliştirir, derslerde başarılı olmamızı sağlar, hayal gücümüzü genişletir, mutlu eder. Kitap okumayı sevmeyen yoktur. Aradığı kitapları bulamamış olan vardır. Sevmediğin kitapları okursan sıkılırsın, sevdiğin kitapları okursan mutlu olur, rahatlırsın. Mutluluk seni değiştirir. Sen de evini, okulunu, hayatını değiştirebilirsin.

Sevgili okuma kitaplarım, benimle dost olduğunuz gibi başka çocuklarla da dost olun. Her gün o sayfalarınızı heyecan ve hevesle açıyorum. Arkadaşlarımla oyun oynar gibi kitap okuyorum. Benim hep yanımda olduğunuz için teşekkür ederim.



BEYAZ OLSUN

Bir renk olsun hayatta
Beyaz olsun.
Karalar yok olsun
Saflık olsun yaşamda.

Beyazın saflığında
Papatyalar boy versin;
Çiçekler, kuşlar
Beyaz türküler söylesin.

Beyazın aklığında
Güvercinler uçsun;
Umut olsun insanlığa
Barış getirsin dünyaya.

Bahriye KAYA
7/B -639



AĞAÇ

Ben bir ağaçtım
Kesildi kolum kanadım
Şimdi boynu bükük
Beyaz bir kâğıdım
Zeynep DİZMAN

5/E -303

Sercan ÇAYIR
5/B- 221



KUŞLAR

Kuş olmak ne rahat
İki çırpışta zirvede
İki çırpışta yerde
Uçar göklerde
Konar ağaçlara
Konar dallara
Bir bakmışsın uçmuş
Bir bakmışsın konmuş
Uçmuş uçmuş göklerde
Uçmuş uçmuş zirvelerde
Uçmuş uçmuş özgürlüklerde.

EYLEM RAİF
5/E-378



NİSAN GELDİ

Size sesleniyorum. Kuşlar, çiçekler, çocuklar, anneler, babalar... Ben nisanım... Geldim yine, yazın haberini veriyorum size.

Ötün haydi kuşlar, şarkı söyleyin siz de, şenlendirin var gücünüzle dağ taş, Ağaçlar siz de açın kollarınızı gökyüzüne, dans edin rüzgârımla, çiçeklensin dallarınız. Güzel çiçekler bayram edin haydi, giyinin rengârenk giysilerinizi, salının kırlarda bayırlarda.

Bakın, bayramınız nisan geldi çocuklar, Haydi, çıkın dışarıya; bayram edin nisanla. Şarkılar söyleyin, oyunlar oynayın. Güneşimle ısının, güneşime göz kırpın. Uçurtmalarınızı alın, kırlara açılın, renklendirin uçurtmalarınızla gökyüzümü. Koşun, eğlenin gönlünüzce. Hakkını verin nisanın. Bakın anneler, babalar nisan geldi. Alın çocuklarınızı, koşun kırlara. Piknikler yapın, coşun, şenlendirin nisanca.

Halise Çetin

CANIM BABACIĞIM

Sana kötü şeylerden bahsederken hep iyi noktasını bulup iyimser olmayı gösterdiğin için, çok kızdığım anlarda beni sakinleştirip "ama" diye başladığın cümleleri hep olumlu sonlandırıp "Hoşgörülü olmak budur," diye belirttiğin için, beni egoist yetiştirmeyip insanları sevmeyi öğrettiğin için, kendimi çok özel ve önemli hissettirdiğin için, bana baba olmanın ötesinde arkadaş olduğun için, sana yalan söylediğimde bunu anlayıp bana doğruyu söylemek için ısrar ettiğin ve hata da olsa doğrunun değerini öğrettiğin için, hatalar insanlar içindir mantığını gösterip yaptığım hatalardan ders almamı ve yaşama kaldığım yerden devam etmemi sağladığın için çok çok teşekkürler baba.

Sevgilerle Oğlun

EFE GENÇ

8/B

GÜNLÜĞÜM, SAKLIKENT'İM

Günlük; sırdaştır, ağız sıkı bir dosttur. Sırlarımızı paylaşırız. İçimizi dökeriz.

Benim de bir günlüğüm var. "Saklıkent" adını verdiğim sırdaşım, dostum... Annemle, babamla, arkadaşlarımla paylaşamadıklarımı paylaşırım. Hani Kemalettin Tuğcu'nun yazdığı "YER ALTINDA BİR ŞEHİR" kitabında Osman babanın yer altındaki şehirde oğluna kavuşması gibi ben de "Saklıkent'te sırdaşımla kavuşurum.

Saklıkent'in anahtarı sadece bendedir. İstedğim zaman açar istediğim zaman kilitlerim. Bu şehir hiç kimsenin bilmediği bir şehirdir. Sadece benim bildiğim, güzelliklerle dolu bir yer. Gerçeklerden uzaklaşmak istediğimde kilidini açıp girdiğim gizli dünyamdır. Bir kuş kadar özgür olduğum yerdir. Yaşamın stresine karşı bana ilaç olur. Beni iyileştirir. Mutlu eder.

Melek Hürcan

6/B- 215

BAŞARININ ANAHTARI

Bir düzen içinde,
Anahtar peşinde,
Şarkılar eşliğinde,
Adım adım başarıyla,
Rakip tanıma
Işığı yakala.
Ne de olsa
Israrla başarıya
Nereden nereye
Asil bir düzenle
Nasıl çalıştığını
Anlatanlara
Her gün aynı gururla
Taşlı yollarda
Anahtar kovalamaca
Rahatlar sonunda
Işığı yakalayınca

Mehmet Taşkınlar

8/B

KÜÇÜK BİR AĞAÇTIM

Yeşil bir örtü gibi
Süslerim her yeri.
Hayvanların yuvasıyım
İnsanların havasıyım.

Günlerce büyüdüm
Hayvanlarla eğlendim
Kocaman ağaç oldum
Göklere yükseldim.

Testereyle geldiler
Parçalara böldüler
Çok işlemden geçtim
Sonra kâğıt oldum.

Çocukları eğlendirdim
Büyükleri bilgilendirdim
Herkes arkadaş oldum
Mutlulukla doldum.

Emir Mutlu

5/A

KARIŞIK

Ben silah, savaşın sesi
Ben silah, ölümün fermanı
Ben silah, dünyanın sonu
Ben silah, yaşamın düşmanı

Ben çocuk, yarınların umudu
Ben çocuk, büyüklerin geleceği
Ben çocuk, silahın düşmanı
Ben çocuk, kalbi sıcak atan bir varlık

Akay Efe PALDAR

6/B -90

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM,

Benim hayatıma gireli tam 3 sene oldu. Seni ilk gördüğümde 'Hoş geldin hayatımın gardiyanı!' demiştim içimden. Türkçe derslerini sevmezdim çünkü, ta ki seninle tanışana kadar... Bu mektubu sana yazıyorum çünkü seni çok özleyeceğimi biliyorum güneşim.

Beni ilmek ilmek dokuduğun için çok teşekkür ederim sana. Sen anlatırken konular bir nehir oldu, aktı gitti. O nehir nasıl akıp gitti, bilmiyorum. Zihnimi ve yüreğimi aydınlattın, aydınlattıkça sen bağlandım sana . İlk defa Türkçe dersinden zevk aldım, eğlendim. Sonra bana kompozisyon yazmayı öğrettin, kalbimi kağıda dökmeyi öğrettin. Yüreğime bir ip bağladın sen, diğer ucunu kendi yüreğine...

Ben seninle kendimi tanıdım öğretmenim. Sen, bana ayna oldun. Hatalarımı, kusurlarımı ört pas etmek yerine onlarla yüzleşmeyi öğrettin bana. Vatanımı sevmenin ne olduğunu öğrettin 'Ülkeni seviyorsan, onu geliştirmek istiyorsan, önce kendini geliştir.' sözlerinle.

Sen benim,bizim en büyük şansımızsın. Hani sana diyorum ya 'Sen benim güneşimsin, ışığımsın.' diye; boş değil öğretmenim. Sen beni her yönümden aydınlattın, beni bana tanıttın... Yüreğim ve zihnim senin sayende aydınlık...

Bendeki yerin çok derin öğretmenim... Bu yıl mezun olacağım ve ışığından mahrum kalacağım. Hatalarıma, yanlışlarıma gülümsemeni özleyeceğim. Gözlerim seni arayacak hep, biliyorum, özleyeceğim.

Seni çok sevdiğimi bil hep öğretmenim. İleride geçmişe dönüp baktığımda hep oradaki parlak ışık olarak kalır mısınız? Ben hep arkanızdan bir şey söylemek için koşan kızınız olarak kalacağıma söz veriyorum. Korkmayın sakın! 3 yıldır söylediğiniz sözler çöpte değil zihnimde ve yüreğimde kalacak!

SENİ SEVEN, SEVECEK,
HEP YÜREĞİNİN DERİNLİKLERİNDE
SAKLAYACAK ÖĞRENCİN, KIZIN...

Sudenaz KARAKAYA
8-C 565



MUTLULUK İSTİYORUM

"Seviyorum" demek yeter mi?
Gerçek sevgi yoksa...
Düşen yerde kaldıysa,
Hala insanlar sokaklarda açsa...

Yeter mi "özlüyorum" demek?
Arayıp sormuyorsa,
Bir ziyareti zor görüp,
Ellerinden öpmüyorsa...

Yetmez ki bilmek.
Bombalar patladıkça,
Her geçen gün bir can
Bir hiç uğruna yok oldukça...

Yeter mi "bitsin" demek
Nefreti, kötülüğü bitirmeye...
Hala bomba sesleriyle
Uyanıyorsa bu ülke...

Açacak mı sevgi çiçeği?
Doğacak mı barış güneşi...
Dinecek mi savaşlar,
Bitecek mi anaların gözyaşları...

Bir mutluluk istiyorum...
Silahların olmadığı...
Tüm insanların el ele,
Kalp kalbe yaşadığı.
İREM NUR ÜSTÜN
8/C- 379

BAHAR GELİNCE

Bitmesin baharın neşesi
Kışın soğuk havası gelmesin
Baharın çiçekleri solmasın
Gitmesin güneşin ışıltıları

Göklerden inmesin güneş
Artık olmasın sağanak yağmur
Gezsin çayırın koyunları
Hayvanlar uykusundan uyanınsın

Doğa canlanır bahar gelince
Gelince bahar çiçekler kocar
Hep beraber oturalım çimenlere
Piknik yapalım bahar gelince

Zeynep Ebrar ALT
6/B 146



DUYGULARIN DİLİ

Sevinç, korku, hüznün
Hepsi ayrı bir rengi yüzün
Anlatırsın duygularla yaşadıklarınızı
Paylaşırsın duygularınızı

Beklenmedik bir şey çıkınca karşına,
Geliverir anında şaşırma.
Yüksek not alınca,
Sevinç çıkar ortaya.

Tükenir bazen umutların,
Ama unutmaya her zaman yanında şansın.
Bu ders sözlü mü vardı diye düşünürken,
Düşer içine endişe erkenden.

Duygulara tasvir çok
Bazılarını yaşaması zor
Keşfetmek önemli olan
İçindeki sevgiyle tamamlanan.

Zeynep İŞIKLAR
8/A -590



TOPAÇ

Zaman bir topaç gibidir. Çeviren kişi ne kadar güçlü çevirirse, o kadar hızlı döner. Topaç ne kadar hızlı dönerse, zaman o kadar kaliteli geçer. Ama maalesef bazılarımız bunu nasıl yapacağını bilmiyor ya da önemsemiyor. Bu yüzden de hayat tıpkı su gibi hızlıca ve boş bir şekilde akıp gidiyor.

Hayatın her anını doya doya yaşamak tüm insanların hedefi haline gelmeli çünkü bu dünyaya bir defa geliyoruz. Kim arkasında dolu ve mutlu bir hayat bırakmaz istemez ki? Fakat maalesef çoğu insan bunu dış etkenlerin belirlediğini ve kendilerinin bunu yapmaya gücünün yetmeyeceğini düşünüyor. Bunu yapmak çok kolay aslında. Yapmanız gereken üç şey var: Kendinize inanın, bir hedef seçin ve bunu gerçekleştirmek için çabalayın. Bu kadar. İşte hepsi bu. Hayatınızı siz belirleyebilirsiniz, kimse hayallerinizi gerçekleştirip önünüze sermeyecek. Bunun için savaşmalı ve tavrınızı ortaya koymalısınız. Fark ettim de, zengin çocukları hiç iyi yerlere gelemiyor ama fakir çocukları çok ünlü bir oyuncu veya doktor olabiliyor. Bunun sebebi hedefleri için savaşmaları.

Zaman aslında sandığınızdan çok daha yavaş geçiyor ama hayatınızda yapacak bir şeyiniz varsa. Aslında hayallerinizi gerçekleştirmek için o kadar zamanınız var ki... Hayatta yapacak çok şey var. Sakın durmayın ve bunları gerçekleştirmek için çabalayın. Planlı olun, hayallerinizin peşinden koşun ve sakın vazgeçmeyin. Sahip olduğunuz bu değerli zamanı çar çur etmeyin.

Unutmayın ki, başınıza her an her şey gelebilir. Hayatınızı geride bıraktığınız zaman 'Keşke zamanımı boşa harcamasaydım.' değil 'Ne güzel anılarım oldu.' Diyerek hayata gözlerini yumun. Topacınızı güçlü çevirin çünkü durduğunda bir daha döndüremeyeceksiniz.

Büşra Özbent
7-D 96



SONSUZ BİR YER

Sen biliyor musun sonsuz o kapkaranlık evreni? Aslında içinde neler barındırıyor bilir misin sen? İçinde neler var neler... Saysam bitmez, roman olur roman. Dünyasından tut, Samanyoluna kadar uzan. Bir de güneş var tabii hep kızgın olan. Oralarda da parıl parıl parlayan yıldızlar. Ayı da unutma tabii. Kızgın güneşin ışığını hep çalar. Gezegenlerin de midesi dönmekten mi bulanmış? Ay küçük olmak istemiyormuş ne! Bir de tekrar düşün şu dünyanın ne kadar küçük bir yer olduğunu. O yüzden kirlenme ağlar belki de.

Tuğçe Mutlu
5/E -285

ZÜMRÜTÜMÜZ ORMAN

Kavak, söğüt, çınar
Bunları duyunca onu an
Gövdesi, yaprağı, dalları
Bu ormandır, orman.

Hayvanların güzel evisin
Oksijen sağlayan güneşimizsin
Sen bizim canımız olan
Ormansın, orman.

Dallarında minik kuşlar
Kavuklarında sincaplar
Hepsi birleşince
Orman olur, orman.

Dünyanın yeşil örtüsü
Ülkelerin güzel süsü
Hayvanların renkli düşü
Zümrütümüz orman.
Arzunaz DURSUN

5/A -363

DUYGULARIM

Bazen gülerim sevinçle,
Bazen korkar ağlarım.
Kahkaham mutluluğum olur
Korkum gözyaşım.

Bazen ümitsizlik girer ruhuma,
Bütün düşlerimin sonu olur verir.
Ama gelirse tebessüm yüze
Bütün sıkıntılar uçuverir.

Duygular penceresinden bakarız hayata,
Birçok yol vardır orada farklı farklı.
Ama hepsi keşişir tek bir noktada
İnsanın ruhudur burası, duyguların saklandığı.

Neşeyle tadına bakarsın hayatın güzelliklerinin
Korkuyla karanlık tarafa keşfe çıkarsın
Umudun, yaşama sevincin olur
Duyguların, yaşama sebebin...

BERKAY YAŞASIN

8/B



YARININ DOĞRU HAMLELERİ İÇİN BUGÜN SATRANCI DESTEKLİYORUZ!

OKULUMUZUN 2017-2018 DÖNEMİNDEKİ SATRANÇ ETKİNLİKLERİ

Okulumuzda gerçekleştirilen satranç egzersizlerinin sonucunda: 2-6 Ocak 2018 Tarihleri arasında okulumuzda 72 öğrencinin katılımıyla çok keyifli ve heyecanlı geçen satranç turnuvası düzenlendi. Turnuva sonucunda: 1. İSMAİL ŞAHİN (8/F) , 2.EKİN KARATAŞ (7/C), 3. ORÇUN YENER (8/F) oldu.

08-11 Ocak 2018 Tarihleri arasında İzmir İl Gençlik Spor Müdürlüğü'nün düzenlediği Hasan Sağlam Öğretmenevinde gerçekleştirilen okullararası satranç turnuvasında okulumuz başarıyla temsil edildi

TURNUVALARDAN FOTOĞRAFLAR



Bunları biliyor musunuz?

□ Türkiye Satranç Federasyonu'na üye gençler, turnuvalarda elde ettikleri başarılarla ABD'de Saint Louis, Duke gibi üniversitelere kabul alırken, Türkiye'deki özel okullarda burslu okuma şansı yakaladılar. Zamanı yönetmeyi, stresle baş edebilmeyi öğreten, problem çözme ve analitik düşünme becerisini geliştiren bir beyin sporu olan satrançla öğrencilerin akademik başarıları da yükseldi

□ Hindistan'da keşfedilen satrancın ilk adı çaturangadır.

□ Bir ara İngiltere'de satranç sevgisi o kadar ilerlemişti ki mektupla bile satranç maçı yapılıyordu. Mektupla oynanan ilk maç 2 yıl sürmüştü.

□ Oxford 1845 yılında satranç kulübünü kuran ilk üniversite idi.

□ Jose Capablanca Cleveland'da 103 oyuncuya karşı aynı anda oynadı. Sadece 1 tanesini berabere yaparak hepsini kazandı!

□ Telefonla ilk satranç oyunu 1878 yılında Derbyshire, İngiltere'de iki kişi tarafından oynanmıştır.

□ Yaklaşık 600 000 000 insan dünya çapında satranç oynamayı biliyor.

*Beyaz oynar, 3 hamlede mat eder...



1.Kd7+ Şe5
2.Kd5+ Kxd5
3.Ac4#

RENKLERİN DİLİ



8/E-Olcay MUTLU



8/D-Selin GÜLER



7/D -Zehra KIZILGÜN



8/A- Büşra ZENGİN



8/F-Huriye İBİŞ



8/G-M.Deniz YEŞİLYAPRAK



7/C-Melisa CEYHAN



8/E-İnci ÖZKAN



8/A-Merve KOLGA



8/A-Sudenaz KORKMAZ



8/C-Sudenaz SARIKAYA



7/A- Duygu ÜLGEN



8/C-Bülent YILDIRIM



8/D-İlayda YOKUŞ



8/A-Zeynep IŞIKLAR



8/B-İrem PORSUK



8/A-Doğa YAVUZ



8/A-Büşra ZENGİN



5/E- Eylem RAİF



5/B-Sıla BABAYİĞİT

RENKLERİN DİLİ



6/E-Nisanur ÇUHADAROĞLU



5/C-Elif KUNDURACI



7/A-Aybüke GÜNGÖR



7/F-Kübra DEMİR



8/A-Melisa KAVAS



7/B- İsa ALVER



5/E-Eylem RAİF



6/B-Asya DAMAR



6/C-H.Yağmur BAYRAKTAR



7/A-Gizem GALİPOĞLU



7/D-Zehra KIZILGÜN



6/E-Hilal ÖNEY



5/F-Begüm ER



6/B-Asya DAMAR

RENKLERİN DİLİ



8/D-Melisa Nur ÖZTÜRK



6/C-Melek BAYRAM



8/G-Sabriye AKSOY



7/F-Elif Beyza ASLAN



8/F-Y. Emre KÖKEN



8/B-İrem PORSUK



8/B-İrem PORSUK



8/G-Fatma ÖZHAN



8/E-Latife OĞUZ



8/F-Y. Emre KÖKEN



8/D-E.Mert ERBAK



6/D-Sinem Shenol EMİN



8/C-Sıla DEMİRBAŞ



6/B-Elif NAZ KOÇ

RENKLERİN DİLİ



8/A-Büşra ZENGİN



8/F-Yusuf ÖZTÜRK



8/F-Y. Emre KÖKEN



8/E-Umut ÖZTÜRK



6/A- Sedanur IŞIK



8/A-Büşra ZENGİN



8/C-İremnur ÜSTÜN



8/C-Sudenaz ARAÇ



7/F- Ece VELİ



7/C-Yaprak TANRIKULU



7/F-Durusu TEKELİ



7/B-Sude ERTAN



6/C-Hilal ÜSTÜN



6/B-Ceren ŞEN



8/E-Olcay MUTLU



8/F-Yusuf ÖZTÜRK

GRAFİTİ SERGİSİNDEN KARELER



İrem PORSUK 8/B



Melisa KIRIŞ 8/A



Büşra ÖZBENT 7/D



Enes ŞENOL 8/D



Ecrin Sila KAYA 8/D



Sude KARAKAYA 8/C



Irmak KARAKOÇ 8/B



Irmak KARAKOÇ 8/B



Furkan DEMİRCİOĞLU 8/G



Umut TAHTALI 8/B



Nazar PORSUK 8/A



İREMPORSUK 8/B



BAHADIR ERKOÇ 7/D

TASARLADIKLARIMIZDAN



D. DENİZ TURAN 8/C



İremnur ÜSTÜN 8/C



Zeynep KOCABIYIK 7/D



Ş.SUDE KİBAR 8/C



DUYGU ASLAN 7/B



MERT GÜL 7/B



İNCI ÖZKAN 8/E



EDA VATANSEVER 7/D



OKULUMUZUN SPORCULARI



YILDIZ KIZ BASKETBOL TAKIMI BUCA İKİNCİSİ
(Ecrin Sıla KAYA, Cerengül ÖZCAN, Kübra DÜNDAR,
Ceren KARAKAYA, Büşra Deniz ŞEN, Sude TAŞDEMİR
Rabia BOZACI, Lara SALTAN, Esmâ DURMAZ, Zehra KARACA)



KÜÇÜK ERKEK KROS TAKİMİMİZ:
Tuğrul FIRTINA, Cesur ÇEKTİK
Enes ÖZKAN, Umut Veli ÇAYI
Yusuf Kaan ATEŞ



KÜÇÜK KIZ BASKETBOL TAKIMI BUCA DÖRDÜNCÜSÜ
(Zümrüt ÖZKUL, Sude ÜZÜMCÜ, Açelya ARSLANER, Nurgül ÇINKAYA, Sudenur
SALTAN, Ayşe Sıla GÜNGÖR, Meryem Bozacı, Elif Naz KOÇ,
Tuğçe KILIÇ, Gülce BİLGİN, Rüya GÜNDOĞDU, Melek BAYRAM)



KÜÇÜK KIZ KROS TAKİMİMİZ:
Nur KURTULUŞ, Yağmur SARIKAYA,
Sudenur SALTAN, Tuğçe KILIÇ, Ayşe Sıla GÜNGÖR,



KÜÇÜK ERKEK BASKETBOL TAKİMİMİZ :
Batuhan EZER, Efe Can AĞÇELİK, Burak YILMAZ, Arda AYTAZ,
İbrahim Yılmaz, Alım Rojar AYBAZ, Umut AKTAŞ, Ege ÇETİN,
Arda Çetin, Halil AKTAŞ

OKULUMUZUN SPORCULARI



YILDIZ FUTBOL TAKIMIMIZ: Anıl Ömer ERGÜL-Batuhan ARAS- Rohat BULİS-Bekir HAMOĞLU-Umut ÖZTÜRK-İsmail ŞAHİN- Okan ÇELİK-MURAT ATAŞ (BED.EĞT.ÖĞRT.) Mert AÇIKGÖZ-Bülent YILDIRIM –Mert KABAN-Şahincan KOLCU- Yusuf ASLANER-Eren SÜSEM-Furkan DEMİRCİOĞLU-Umut TAHTALI



YILDIZ FUTSAL TAKIMIMIZ:

Cemil SARI
Ömer HAN
Furkan Şükrü YOLAÇAR
Kadir Efe AYASLAN
Ümit Deniz KAYA
Caner BORA
Batuhan DEMİRCİ
Murat ATAŞ (BED.EĞT.ÖĞRT.)
Yiğit KİREMITÇİ
Tansu AKINSAL
Burak ÖNCÜ
Baran EKİNCİ



MİNİK FUTBOL TAKIMIMIZ:Batuhan BAYSAL
Tevfikcan FİLİZ-Tuğrul FIRTINA
Murat ATAŞ (BED.EĞT.ÖĞRT.)-Yusuf YELDİR
Kamil Kerim YILDIZ-Anıl HOCALOĞLU
Enes ÖZKAN-Berat ASLANER-Ali Cemal GUCİ
Deniz GÜNDEM-Muammer UTKU KAYA



MİNİK FUTSAL TAKIMIMIZ:
Murat ATAŞ (BED.EĞT.ÖĞRT.)Yunus Emre GÖKTÜRK
Veli Umut ÇAYIR-Ege Mustafa ÇETİNER
Oğulcan DUYAR-Cesur ÇELTİK-Metin LAÇİN
Erkan USLU-Arda ÇETİNER-Muhammed Emin DEMİR
Okay GİRGIN-İsmail Efe ATALAY

FEN BİLİMLERİ SERGİMİZDEN KARELER



6/A-E.RABİA KAPAL



6/A -SILA GÜNGÖR



7/D- BÜŞRA ÖZBENT



7/D ZEHRA KIZILGÜN



7/E GÖKTUĞ OKUMUŞ



7/F GÖRKEM ÖZPİLAV



6/E- ZEHRA DEMİR



7/F-SEMİH ŞEN



6/A-ARDA KOCATAŞ



7/D- MERT ALİ DAŞTAN



7/D-RAMAZAN ÇAĞLAR



7/F-CEREN KARAKAYA



7/F ERCAN DEVRAN YILDIR



6/A EMİNE RABİA KAPAL



6/E-AKİF USLU



6/F- ALEYNA UŞAR



6/B-ELİF NAZ



5/A-EMİR MUTLU



6/F-HALİL CEZAYIRLI



ŞEHİT SELİM TOPAL ORTAOKULU BİLİM FUARI

Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesi ve teşvik edilmesi, bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi, bilim kültürünün yaygınlaştırılması, okul ortamının öğrenilen ve araştırılan dinamik bir yapıya dönüştürülmesi, araştırma tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin genç bireylere kazandırılması, farklı



bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her çocuğa proje yapma fırsatının sunulması, öğrencilere işbirliği içerisinde proje yeni ortam ve olanakların sağlanması, öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak proje yapmanın eğlenceli taraflarının ön plana çıkarılması, gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimsel çalışmaların ve bulguların öneminin öğrenciler tarafından uygulanarak/yaşanarak bilimsel çalışmalarla ilişkilendirilmesinin sağlanması amacıyla okulumuzda “4006-Tübitak Bilim Fuarı” düzenlenecektir.

Fuarın yürütücülüğünü Fen Bilimleri Öğretmeni Seda Çerik yapmaktadır. Fuar 8 Mayıs 2018 tarihinde okulumuz bahçesinde tüm öğrencilerimiz, veliler, ilçe ve il Millî Eğitim Müdürlüğü'nün katılımı ile düzenlenecektir. Fuarda Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Rehberlik alanında toplam 20 proje sunulacaktır. Projelerin on tanesi tasarım, on tanesi ise araştırma projesidir. Projeleri 50' ye yakın öğrenci hazırlamakta; Seda ÇERİK, Meltem ÖZAÇIK ERDEM, İlay KAYA, Adem YÜK, Yasemin KAPLAN, Ali BİÇİM, Meryem IŞIK, Yusuf Ziya OKUYUCU, Bora ÜZERK, Şenay AKYOL, Tuğba ŞENGÜL AKDEMİR, Damla GÜDER, Dilek ŞENOL ÜLGER, Özgür ÖZER DEMİR, Vildan YİĞİT, Nuran VURAL öğretmenlerimiz projelere danışmanlık yapmaktadır. Projeler Tübitak tarafından değerlendirilmiş, sergilenmeye değer bulunmuş ve karşılığında projelerin tamamlanması için okulumuza 5000 TL hibe edilmiştir.

Bilim Fuarında sergilenecek projeler “Zehir Saçan Fastfoodlar, Organları Gömmeyelim, Unutulmuş Kelimeler Sözlüğü, The Importance of Having Breakfast for Teenagers in Different Countries, Ekolojik Ayak İzimi, Balık Pulundaki Gizem, Mutlu Okul, Buz Torbasında Hangi Tuzu Kullansam?, Doğru Sakla Çöpe Atma, Antik Mısır Matematiği, Zamanın Susuşlarında Tarih, Tesla Bobini, Asal Sayı Ağacı, QR Kod Matematik Mod, Sesli Kütüphane, Kelime Kumbarası, Mat-Tabu, Atasözü ve Deyimler Canlandı, Elektrik Süpürgesi, Mıknatısla Dönüştür”.





Karnıyarık, kedidili,
Oğuz yapar bütün yemekleri.
Emre oyun bağımlısı
Mahmut Tuncer sevdalısı.
Büşra bir stabilo delisi
Çizer durur ressam kendisi.
Aylin sınıfın en uzun kızı
Bayılır saçlarını savurmayı.
Doğa sınıfın turunçgili
Teen wolf onun tüm derdi.
Mert benzer miniona
Alır bocceyi her sahada.
Eren kaynatır dersleri
Savurur saçını, çeker dikkatleri.
Okan atarlanır hocalara
Bekler dersler boş olsa.
Hüseyin hayalet misali
Çok sever yemeyi.
Melisa alır Fatma'yı yanına
Başlarlar birlikte konuşmaya.
Furkan güldürür herkesi
Eksik olmaz üstünde ceketi.
Kadir bekler bizi sınıfta
Çevirir şişeyi ustaca.
Osman sınıfımızın tostiği
Sevdirir herkese kendini.
Aleyna Yonceci kapanmış yine
Dalmış kitabın hayal dünyasına.
Aleyna sınıfın ayaklı gazetesi
Dedikodunun tek adresi.

Merve saçını salladığında
Sınıfta çıkar kasırğa.
Melisa Kavas atletizimci
Sesi kadar güçlü kendisi.
Eyüp fitili ateşledi derste
Başladı herkes gülmeye.
Nazar sever fen dersini
Teen wolf onun da tüm derdi.
Sudenaz elini uzatır görevlere
Yetişir her birine.
Derste çalınınca sınıf kapısı
Anlaşılır Defne'nin geç kaldığı.
Işıl kaptı topu havadan
Smaçla gönderdi yukarıdan.
Esra ponçik yanaklı
Yüzü kızarıncı çok tatlı.
Esmal gelir uzaktan
Odur akıllı tahtayı her zaman açan.
Sude ağlatır kemani
Siler kulaklarımızın pasını.
Bekir'in yeri sahalar
Futbolda herkesi sollar.
Zeynep keser K-pop sevdalısı
Jimin'in en büyük hayranı.
Aybüke bir gelir bir gider
Onun varlığı yeter.
Zeynep Işıklar denemelerin ustası
Soyadı gibi ışıl ışıl kendisi.
Nazif sınıfın beyefendi çocuğu
Oturur derslerde kilitli bir kutu.



ÖĞRETMENLERİMİZ

Korku dolu sene
Başladı yine
Seda Hoca bizi
Yedi sözlü diye.

Funda Hoca çıkardı Haydarı
Susmayan olursa kıracak kafasını.

Kızıl Afet girdi sınıfa
Başladı vatanını seviyorsanlara
Kalbimizde yerin başka
Çok yaşa Ümmühan Hoca.

Çanakkaleymiş, Kafkasyaymış
Az gelir 40 dakikaya
Yusuf Hoca bu ya
Tarihi yaşıyor anı anına.

3 4 5 hipotenüs
Sınıf yine sus pus
Nuran Hocanın mağlum listesindikileri
Yazıcaz satır kalmayacak valla.

DO re mi fa
Demet Hoca bir harika
Sever bizi
Çaldırır flütleri .

8/A'dan
Elveda ediyoruz ama
Sanmayın bu bir veda
Gitsek de başka okullara
Ayrılmaz Kirezyi 8/A

Acısıyla tatlısıyla
4 seneyi geçirdik birlikte
Öğretmenler sinir olsa da bazen
Aldık gönüllerini ustaca

Ders beden
Sıraya gir hemen
Murat Hoca görmesin seni
Aman serbest gezerken.

Derse girdi mi Habibe Hoca
Gözlerini büyütür anında
Her ders bir not yazdırır
Bileğimizi ağrıtır.

Şadiye Hoca girdi sınıfa
Çıkmaz onun dersinde çit asla
Defter eksikse
Yandın valla.

Zeynep ve Yıldız Hoca
Ayırdılar sınıfı yarı yarıya
Onların dersi ayrı bir şamata.

Şenay Hoca girince sınıfa
Rüzgarıyla büyüler adeta
Başlar İngilizce konuşmaya
We don't understand valla.





8/B

Rohat sınıfın sessizi
Tenefüste güldürür herkesi.
Çağrı bir kapa çeneni
Seda Hoca yazacak dilekçeyi .
Bertuğ duyur sesini
8/B sever seni.
Miray fikirlerin değişik
Kovelent bağlı bileşik.
Gamze işaret dilcimiz
Her türlü sevgimiz.
Hatice'nin jiminine ne oldu?
Gözyaşları yine sel oldu.
Alperen ölüm rejimine girdim
Bu sefer şekeri de kestim.
Caner girdi sınıfa
Bakıyorum da alkışlar havada.
Kevser'in yumrukları havada
Kaçar insanlar koşu koşu.
Mevlüt Efe sessiz mi sessiz
Bizim beyefendimiz.
Melike sınıfın ağır abisi
Laflarıyla gömer herkesi.
Mehmet birini ispiyonluyor
Hocam Ekinler çok konuşuyor.
Mert yine arkalarda
Ümmühan Hoca gelecek az sonra.

Yiğit dönme arkana
Sabrımız taşacak vallaha.
Samet iyi mi iyi biri
Tenefüste hiç görmeyin daha iyi.
Tae krizi tuttu yine
Sude'ye kızamaz hiç kimse.
Umut k. Çıktı yine cama
Kim var o aşağıda.
Ümit'le beraber tam 4 yıl
Soğuk esprilere doy, ayıl.
İrem A. Girdi sınıfa
Hocam beni de kaldırırsanıza.
Berkay sınavlara doydun mu?
Bu sene de sorularla coştun mu?
Azra inanılmaz hanımefendi
Ağzı var dili yok sanki.
Furkan yaptı bi espri
Kocası yatmış karısı gemi.
Umut vurdu mu 90 sana
Gol olur orada.
Nurses sınıfımızın Koray Avcısı
Bugün ayın altısı.
Cerem Allah aşkına bağırma
Başımızı birde sen ağırtma.

Ekin kahkahalarını konuşturur
Saçını bi o yana bi bu yana
savurur.
Berfin sen espri yapma
İnsanı hayattan soğutma.
İrmak sınıfın süslü güzeli
Çekemez kimse seni.
Nilso atarlı giderli
Severiz çokça seni.
İrem p. Bi baksana
Resmimi sen yapsana.
Oğuz akıllı çocuktur
8/B ye gel sende kudur.
Efecan ödevini yap
Artıları önceden kap.
Ali'yi anlatmaya gerek yok
Zaten görüyorsunuz.
İşte karşınızdaydı 8/b
Neşesiyle sevinciyle
Elveda tüm sevenlere
Bizi sevip izleyenlere.

ÖĞRETMENLERİMİZ

Yavrum oku paragrafi
Haftaya yapacağım sınavı.
Eee ne de olsa Ümmühan Hoca
Yazıların sultanı.

Nuran Hoca girdi sınıfa
Alkışlar havada
Her ne kadar kızdırsak da
Geçmez onsuz bir hafta.

Hocam nerden giyiniyorsunuz
Ortalığı yakıyorsunuz
Ne de olsa adınız Şenay Balkanlı
Bir moda harikası.

Çocuğum o si bemol olacak
Çalmayan sınıfta kalacak
Demet hocam bi bakar mısınız?
E okula 100 yazar mısınız?

Kızım topa ayakla vurma
Gel buraya koşa koşa
Evet, belki çok kızsın da
8/B unutmaz seni Murat Hoca



Seda hocam Seda hocam
Doktora yapmış bi kahraman
8/B seni çok üzdü
Etme hakkını haram.

Saçını alttan toplama
Yeni geldim diye hafife alma
Adım Şadiye
Kanmam oyunlarınıza.

Yusuf Hoca çay içer
Vazgeçmediği bardağıyla
Bazen çok heyecanlanır
Savaşları anlatınca.

Teknoloji tasarım prensesimiz
Melek kalplimiz
Yıldız hoca bir tanemiz

Bizi bıraktı gitti
İlk dönem anlattı tarihi
Neredesin Bora Hoca
Özlettin kendini.

UNUTULMAZ EFSANE
Susmaz hiçbir zaman dilleri
Ses çıkmazsa konuşur gözleri
Unutulmaz izleri
Hiç biter mi gizleri?
Anlamak kolay mı olacak
8/B'yi yaşa da bak
Mutluluklar dolup taşacak
8/B bu sınavı atlatacak.
Gözlerde parlayan bir ışık
Okuldakiler bize alışık
Yokluğu hissedilecek
8/B hep özlenecek.
Öğretmenlere veda zorlaşacak
Gözyaşları akıp duracak
8/B unutulmaz
Bir efsane olarak kalacak.



8-C ÖĞRETMENLERİ

Sabahın ilk iki saati
Yine güldürür bizleri
Özgür Hoca kendisi
Bir matematik dâhisi.
Herkes bir cephede
Mustafa Kemal önderliğinde
Bora ve Yusuf Hoca ile birlikte
Tarihin tozlu sayfaları içinde.
Ders müzik olunca
Herkesin elinde bir çalgı
Demet Hoca'nın dilinde bir şarkı
Öğretiyor bizlere notaları.
Sınıfımızın öğretmeni
Bi'tanedir kendisi
Şenay Hoca'nın güzelliği
Kamaştırır gözleri.
Atatürk'ün izinde
Yüceltti bizleri
Ümmühan Hoca'nın cümleleri
Aydınlatıyor geleceğimizi.
Okulumuzun yumuşak kalplisi
Teknolojiden sorulur kendisi
Yıldız Hoca'nın bilgileri
Şaşırtıyor bizleri.



Sert görünse de dışı
Pamuk gibidir içi
Zeynep Hoca ister özen
Sende yaptığına özen.
Mavişimiz o bizim
Sarı saçlı Fencimiz
Seda Hoca öğretir aynaları
Yüreğimize gönderir ışınları.
Espritüeldir kendisi
Açma germe hareketleri
Murat Hocam acı bize
3 tur koşu bitiriyor bizleri.
8-C kızdırırsa onu
Görünür haydarın ucu
Funda Hoca'nın çizimleri
Büyülüyor bizleri.
Mutluluk verir gülümsemesi
Kalplerimizde taht kurdu kendisi
Habibe Hoca'nın sevgisi
Sevindiriyor bizleri.



8-C

Herkes ayrı kafada
Buluşur burada
Her gün gırgır
Her ders şamata.
Ders matematik olunca
Gülücükler havada
Gülşah Özgür Hoca'nın bi'tanesi
Müge kakaolu süt prensesi.
Ders Türkçe olunca
Bilgiler gırla
İremnur sınıfın yazarı
Şahin Angaralı.
Ders beden olunca
Toplar havada uçuşunca
Furkan'ın şutlarıyla
Bülent'in golleriyle
8-C yine efsane.
Ders fen olunca
Sözlü var mı acaba
Sıla Demirbaş'ın sesi duyulmaz
Nilay'ın süsü azalmaz
Zeynep çıkar şu lensleri
Korkutuyorsun bizleri.
Ders İngilizce olunca
Sit down , write , be quite
Karakaya sınıfın zekisi
Küçük öğretmen kendisi
Cumhur sınıfın saatçisi
Çıkarmaz hiç saatini.
Ders rehberlik olunca
İnternet bağımlısı kim acaba?
Dilan 7/24 çevrimiçi
Bu kızı anlayamadım gitti.
Ders İnkılap olunca
Başlarız testleri yapmaya
Engin sınıfın Sid'i
Buz devrinden nakil kendisi

Melisa, Sıla s. ve İrem Army
İşleri güçleri Koreli
Damla kitap kurdu
Ceyhun Dore'ci oldu.
Ders din olunca
Eksik olmaz hiç şamata
Araç'ın yanaklarını sıkmalı
Özçare'nin gitarını çalmalı
Mehmet'in şebekliklerini unutmamalı.
Ders resim olunca
Delirmeceler başlayınca
Ömer dosyayı getirmez
Ezgi koşudan vazgeçmez
Emir yakantop kralı
Vuruyor tüm oyuncuları
Sarıkaya'nın renkli kalemleri
Doldurur defterlerimizi
Şerife ve Hanım buluştu yine
Ne konuşurlar kim bile.
Ders müzik olunca
Çalgılar yine masada
Eren ve Şerefcan arkada
Başladılar konuşmaya
Yağmur kıvrırcık güzel
O da ona özel
Bekir Ergün'ün abisi
Biri deve biri pire.
Ders teknoloji tasarım olunca
Teknoloji bilgileri başlayınca
Mustafa yine gevezelik peşinde
Fatih sınıfın rapunzeli
Tek tek saçlarını örmeli
Muhammed 8-C'nin meraklısı.





8/D'NİN DEĞERLİLERİ

Nihal Hoca denince akan sular durur,
Bir öğretmenin yanı sıra hepimize anne olur.
Güzel sözleriyle, şefkatli yüreğiyle
Nehirleri bile durdurur.
Bilir spora dair her şeyi
Murat Hoca dâhidir kendisi.
Açma germe her türlü hareketi
Yapar öğretir sever bizleri.
İyi kalpli melek gibi
Her konuda anlayışlıdır kendisi
Bilir teknolojiye dair her şeyi
Yıldız Hoca okulumuzun bir tanesi.
Öğretir bize çizim yapmayı
A'dan z'ye ince ayrıntıları
Sayesinde yaparız dağları taşları
Funda Hoca okulumuzun biricik ressamı.
Yeni katıldı aramıza
İnkılap dersi eğlenceli geçer onunla
Konuları anlatır hunharca
Okulumuzun en ponçığıdır Senem Hoca.
Seda Hoca girince sınıfa
Herkes susar bir anda
Güzelliğiyle bizi bizden alır.
Kalbimizde iz bırakır.

Anlamazdık matematiği

Öğretti bize $x+y$ yi
Üstümüzde büyüktür emeği
Özgür Hoca matematiğin kraliçesi.
Sevdirir bize İngilizceyi
Öğretir konularımızla ilgili her şeyi
Bütün derslerimiz onunla eğlenceli
Şenay Hoca okulumuzun en güzeli.
Girer sınıfa hiperaktif Hoca
Anında başlar dersi anlatmaya
Dini sevdirir bizim gibi haylazlara
Doğruluğun kraliçesidir Habibe Hoca.
Sınıfımızın en yeni hocası
İyi anlatır teknoloji ve tasarımı
Taht kurdu kalbimize sarı saçları
Düşüncelidir okulumuzun Şadiye Hoca'sı.
Girince sınıfına Demet Hoca
Başlarız derse si la sol si la
Çıkarınca melodikaları
Alırız yüksek yüksek notları.
Zeynep Hoca'nın dersinde
Olur sınıf mum gibi
Dersin bitmesine
Kalınca 10 dakika
Çıkarırız defterleri
Anlatmaya başlarız o dersi.





ŞAMPİYONLAR LİGİ

Zerrin sessizdir derste,
Mutludur teneffüste.
Oğulcan ile Emre Mert
Dersi kaynatma peşinde.
Melisa yapar resimleri,
Sergide görürüz hepsini.
Selimcan'ın diğer adı uykucu,
Hocalar uyandırmaktan bıktı onu.
Ramazan geldi sınıfa,
Alıştı hemen ortama.
Ecrin sever basketbolu,
Odur sınıfın sporcusu.
Mertcan atlar ortaya,
Başlar hocaları kızdırmaya.
Fettah çok gülen birisi,
Ciddi olamaz kendisi.
Duygu ile Tuana sever birbirini,
Onlar ayrılmaz ikili.
Orçun sınıfın gizemlisi,
Öğretmenlerin gözdesi.
İlayda'nın vardır gamzeleri,
duygusaldır kendisi.
Sümeyye sever dans etmeyi,
Vardır böyle bir yeteneği.
Said sınıfın beyaz peyniri,
Din dersinde pek bir eğlenceli.
Elif bir başkadır,
El işlerinin ustasıdır.
Ahmet İngilizce dersinde
Bilgi verir bizlere.



Batuhan sınıfın başkanı
Çok sever futbol oynamayı.
Sınıfın kekosu İkra
Kendisi kabul etmez vallaha.
İlkay yapar şirinliğini
Hemen sevdirdir kendini.
Selin Güler sever kitap okumayı,
Kitaplarla bozmuş kafayı.
Selin İpek yapar arada espri
Güldürür herkesi.
Sertaç sever Güney Kore'yi
Gfriendi görmek tek hayali.
Bilgisayarı seven çocuk
Hackeridir sınıfın Yusuf.
Burcu'yu anlamak zor değil
Kötü gününde ilk o gelir.
Dersin bitmesine yaklaşırken
Geri sayıma başlar Muratcan.
Alihan ile Enes yan yana
Konuşurlar doya doya.
Yunus'un çilleri yeter
Güzel yazısıyla insanı büyüler.
Aleyna'nın sırası belli olur
Yerdeki kalemler hep onundur.
Sude atlayıverir ortaya,
Roman havası çaldığında.
Hatice sever yemeği,
Hanımefendidir kendisi.
Yağmur gücüyle bilinir
Boksta çok iyidir.
Emirhan tavana bakınca
Hepimize gülme gelir o anda.

8/D BOŞ DERSTE

Dersler boş olunca
Hepimiz güler,
Dans eder eğleniriz.
Kimseler yetişemez hızımıza
Hepimiz hız sınırını aşmış durumda
İçimiz içimize sığmaz
Her telden çalarız sınıfça.
Eğleniriz güleriz çılgınca
Boş ders demeyin hocam sakın ha
Biraz çok konuşuyor olsak da
Sever hocalar bizi .

ÖĞRENCİ SÖZLERİMİZDEN

- *2.dönem çok ders çalışacaktım, devamsızlık yapmayacaktım.
- *1. sınavlardan yüksek not alıp 2.sınavlarda rahat olacaktım.
- *Çalışmak çok eğlencelidir Canım eğlenmek istemiyor.
- *Sakla bilgiyi gelir yazılı vakti.
- *Madem geldin dünyaya çalış Türkçe inkılabı...





8/E bir ayır

8/E bir ayırdır

Havası bir başkadır

Eksik olmaz bizden asla

Gürültü şamata

Hoca girince sınıfa

Uğraşır bizi susturmaya

Gidiyoruz şimdi yeni okula

Elimizde diplomayla

INCI ÖZKAN

8/E'YE ELVEDA

Bölünemeyecek bir aileye

İçi sevgi dolu kalplere

Veda ediyoruz bu yıl

Unutulmayacak anılara

Eskimeyecek dostluklara

Veda ediyoruz bu yıl



Öğretmenlerimiz.

Uçuşunca kalem havada

Bilin ki ders Damla Hoca'yla.

Senem Hoca'yı görünce

Başlar sınıf iltifatlara.

Fen dersine gelince uyutmaz Seda Hoca
"Kaldır başını soruyu cevapla"

Dilek Hoca'nın dersinde

Arka sıra kurar yeni bir cumhuriyet.

Yıldız Hoca'yla notlara doyar

Şadiye Hoca'yla haylazlığa başlarız.

Habibe Hoca gelince sınıfa

8-E artık kendini toparla.

Funda Hoca başlar konuyu anlatmaya

Çok soru sorulursa Haydar çıkar ortaya.

Nihal Hoca'yla veliler çağrılır

Sorular yazılır, her biçimden bakılır.

Murat Hoca neşe katar derse

Çeneden yakalamalarla.

Demet Hoca'ya gelince

Haftaya ertelenir notlar.

İşte Böyle 8-E

Koskocaman Bir Aile

Zor Olsada Veda ,

Güle Güle 8-E

Güle Güle Şehit Selim Topal





İŞTE BİZ

Alperen konuşmaz kimseyle
Var mı yok mu bilinmez benliğiyle.
Anıl uyur derslerde
Anlatmaz derdini kimselere.
Ayşenur güler bi anda
Herkes ona bakar o anda.
Elif çözer testleri
Çatur çatur hepsini.
Mesut bakar sağa sola
Zeka küpü var aklında.
İnci sınıfın İncisi
Adı gibidir kendisi.
İremnur oturur Nisa'nın yanına
Bak bakalım neler geldi başlarına.
Melis sınıfın çalar saati
Sınıf ona sorar saati.
Nurgül'ü sessiz bilir hocalar
Sanmayın öyle değil bu aralar.
Olcay inatçıdır her zaman
Belli etmez sevgisini hiçbir zaman.
Umut ayırt etmez spor
Oynar basketbol,futbol.
Yonca denince akla
Gelir hemen roman oynama.
Seyithan sınıfın pandası
Herkes sıkar yanaklarını.
Güray merak eder her şeyi
Ama anlamaz hiçbir şeyi.
Efe sınıfın yakışıklısı
Yapar yapar bozar saçlarını.
Sude sınıfın basketbolcusu
Oynar bedende basketbolu.
Ahmet Can sınıfın başkanı
Sayar durur numaraları.

Nisa sever makyajı
Sürer gelir allıkları.
İbrahim hobi bilir okula gelmeyi
Haftada ya bir ya iki.
Emre T. sınıfın İngilizci
Ana dili gibi konuşur İngilizceyi
İrem sınıfın yeni geleni
Alıştık yeni yeni.
Ahmet A. sınıfın 3 yıllık sahibi
Okula gelmek İboyla ortak hobileri.
Mürsel sever matematiği
Çözer durur denklemleri.
Baran sınıfın sakallı Prensesi
Emre sınıfın sıska Kebeleği.
Meriç desen
Şapka takmayı çok sever kendisi.
Latife takip eder ödevleri
Hoca sorunca sayar hepsini.
Melisa okulun başkanı
Sınıfın uykucusu.
Kadire gelince
Üşütür bizi espirilerle.
Emirkan alır yüksek notları
Alamayınca çöker üstüne yağmur bulutları.
Kadriye uzatır saçlarını
Yakında geçecek Rapunzelin saçlarını.
Derstir Helin'in odak noktası
Mümkün değil birinin dikkatini bozması.
Büşra 2.ders gelir okula
3.ders başlar uyuklamaya
Enes oturunca sıraya
Başlar ayakkabısına bakmaya





8-F'NİN YILDIZLARI

**Sabahın ilk saatlerinde
Nihal Hoca'yla Türkçe
Uyansak mı keşke.**

**Girdi derse Funda Hoca
Çıkaracak haydarı,bağırma.**

**Damla Hoca'yla matematik bir harika
Koş sen de imzalı sorulara.**

**Senem Hoca inkılapları anlatırken
Bitmesin ders erkenden**

**Demet Hoca rehberken
Nota nota gezerken**

**Şarkılarda kaybolurken
Habibe Hoca'nın tebessümünde**

8-F'nin neşesinde.

**Kızdırma Dilek Hoca'yı
Sus ve yaz artık tahtayı.**

**Meltem Hocayla fen dersi
"Bakın burası önemli!"**

**Turla şimdi bahçeyi
Açma germe hareketleri**

**Yekta Hoca altın kalpli
Açtı bize kalbini.**

ELVEDA 8-F

**Gidiyoruz,
Gelişimiz Ali Kuşçu'ydu,
Gidişimiz Şehit Selim.**

**Gidiyoruz,
Soğuk esprilere elveda
Sebepsiz kahkahalara veda**

**Gidiyoruz,
Yoklama defterine, sınıf tahtasına
Perdeye, sıralara
Hepsine elveda**

**Gidiyoruz saygıdeğer okul binası
Gidiyoruz sevgili kantin
Gidiyoruz sayın basketbol potası
Gidiyoruz ikinci evimiz
Gidiyoruz 8-F**





8-F'NİN ANORMALLERİ

**Damla pek gelmez okula
Kedileri de sever ama.
Parlar altın saçları
Anıl sınıfın yakışıklısı.
Bahar sınıfın atarlı güzeli
Diline düşme yakar herkesi.
Berat sever dövüşmeyi
Boksördür de kendisi.
Çalışır derslere Berat Yilen
Basketbol da oynar gerçekten.
Buse sınıfın çoşkulu
Oynar her gün voleybolu.
Kıvırcıklarımız Ela ve Beyza
Derlerinde iyiler aslında.
Emre kemirir kalemleri
Yapar saçma esprileri.
Erdem sınıfın sessiz çocuğu
Pek de ekmez okulu.
Mahir sınıfın miniği
Çok tatlıdır kendisi.
Oyun delilerimiz Mert ve Baran
Biraz sınıfa erken gelin.
Nilay'ın sesi güzeldir
Şarkılarıyla şahanedir.
Orkun erkeklerin dehası
Bir de var futbol oynaması.
Sude sınıfın kızılı
Gür sesli kızı.
Şevval'in saçlarından köprü olur
Buradan denize yol olur.**

**Yasin taçsız kralımız
Boccede de ustamız.
Yusuf sınıfın kaslı çocuğu
Her gün Fitlife'da bulursunuz onu.
Şirin kızımız Zeynep
Çok da tatlıdır hep.
Tam bir Kore delisi
Güler Aslı yersiz yerli.
Kumral kraker Eda
Biraz da sakar ama.
Huriye'nin yeşil yeşil gözleri
Birleşmiş Matematiklerin daimi üyesi.
Yağmur'un saçları kıvırcıktır
Hepimizle de anlaşır.
İsmail'in uzun mu uzun boyu
Sınıfın sevilen başkanı.
Zeytin gözlü kızımız Esmâ
Çok da masumdur aslında.
Berk'in basketbolcudur adı
Mükemmeldir atışları.
Cemile sınıfın çakma Ronaldosu
Sever futbol oyununu.
Mert bizim neşemiz
Pek de dalga geçeriz.
Sınıfın çılgını Mustafa
Öğretmenlerle anlaşmasa da.
Caner bilgisayar delisi
Sorulur ondan bilgisayar dersleri.**





ÖĞRETMENLERİMİZ

Ders anlatması zor bizim sınıfa
Bıkar esprilerden Meltem hoca
Birkaç kişinin hatırına
Geçer tahtanın başına.
Enerjisiyle girdi yine sınıfa
Kızıl fırtına esti tahtanın başında
Türkçe öğretmeni değil, çok daha fazla
Öğütleriyle aydınlatır bizi Ümmühan Hoca.
Sınıf öğretmenimiz Murat hoca
Bazen bize kızsız da
Kıyamaz yumuşar anında
Yaşasın! Rehberlik aşağıda.
Halimizden anlıyor Dilek hoca
Esprilerden de ayrıca
Sakın zevzeklik yapma
Sözlü yapar sonra haftaya.
Flüt çal çene çalma
La sol la do Demet hoca
“Çal melodikanı not vereceğim sana.”

“Kapa çeneni dön işinin başına.”
Çıkarır haydarı! Kızdırırsan Funda hoca
Geçiyoruz yeni konuya malzememi unutma.
Gülünce kısılır gözleri
Bol keseden verir sözlüleri
İple çekeriz Yıldız hoca'nın derslerini.
Malzememi unutma Zeynep hocanın dersinde
Sonra sıfır verir sözlüne
Dinlendiren defteriyle
Her ne kadar dinlemesek de.
Anlatır bize tüm neşesiyle
Habibe hoca dinimizi.
I.Dünya Savaşı'ndan Kurtuluş Savaşı'na
Bir tarih destanıdır Senem Hoca
Tuba Hoca farklıdır
Matematiğin anasıdır
Dinlersen dersi güzelce
100'ü görürsün sözlüde.





8/G

Sana da günaydın Ayça,
Sesin pek çıkmasa da.
Aleyna duymuyor bizi,
Rap dinliyor galiba.

Asil derse çalışsa da
Akıllı konuşup şakalaşmakta.

Ciddi gözükse de Çağdaş sınıfta,
Çıldırır evde oyunun başında.

Efe bugün çok enerjik,
Yine biraz değişik.

Eren S. ceketin kaç dolar?
Pardon, dolalalalar?

Ezgi stres yaptırma
Biliyoruz, az kaldı sınava.

Hasan lazer ışınlarıyla
Sanarsın Star Wars'ta.

Yoklama alacak Dilara
"Kimse kalmasın ayakta."

Yanında ekmek İbrahim coşar,
En sevdiği yemek ekmek arası kaşar.

Hatice D. sayıyor dakikaları,
Okulun bitmesine üç ay kaldı.

Melih yine kendi halinde,
Sesler çıkartmak derdinde.

Herkes sakat Furkan'a kalsa,
Bir akıllı o, gerisi palavra.

Cüneyt bugün de gelmedi,
Devamsızlıktan geçemedi

Hatice S. dolanıyor ortalıkta,
"Çikolatalı süt alın bana."

Enes yine geç kaldı,
Geçti yerine, bu sefer de yırttı.

Barkın yine espiri yaptı,
Sınıf duman altı.

Pelin Dilara'nın yanında,
Muhabbet dönüyor yine orada.

En ünlü sözüdür "Morallerim sinirli."
Kendisi tam bir Alper Erözer delisi.

Tamer hikaye anlatıyor,
Yine kendinden geçiyor.

Gülşen uyudu uyuyacak,
Hoca ona çok kızacak.



Müslüm'ün adını her yere yazarız,
"Hepimiz Adem'in çocuklarıyız."

Yeşim 14.501'inci sarayında
Kahvesini içiyor Trump'la

Nejla topladı tüm kızları
Patlattı dedikoduları.

Samet sınıfa koşar,
"Türkiye'ye selamlar."

En iyi youtuber Hazal'dır sonuçta
Kanalına abone olmayı unutma.

Uykucudur Zehra da
Bir bırakın uyusun ya!

Kübra katılır arada sırada
Eğer derste uyumuyorsa

Deniz yine küpüyle gelmiş
Küp değilmiş bu beşgenmiş

Yusuf dolaşır tin tin
Kanadı kırık güvercin

Not peşinde Rabia
Derse katılıyor dimi ama?

Eren G.'in suyunu kim aldı?
Sormayın sonra bize akıllı.

Fadime yeni geldi bu sınıfa,
Oturuyor Aleyna'nın yanında

Fatma bu sınıfta ne diyebilirsin?
"Valla Allah akıl fikir versin."

Bahar yine Nejla'yla
Kapıyor dedikoduları havada.

8/G Yİ SAKIN UNUTMA
HABABAMI BU OKULUN SONUÇTA

8/G 'YE ELVEDA

Yeri geldi kaynattık dersi
Kimi zaman bıktırdık herkesi

Kelimeler yetmez anlatmaya bizi
Hocaların başının belası 8/G'yi

Konumuz: Gırgır şamata
Dersimiz boş olunca

Aman hiç şımarma
Hüseyin hoca yakalarsa!

Biz bittik sınavlar bitmedi
Tatil bir türlü gelmedi

Çok istedik okulun bitmesini
Özleyeceğimizi bilsek de 8/G'yi

Zaman zaman haylazlıklarımıza
Şamataya, dedikoduya elveda
En çok da kahraman hocalarımıza
Hepinize elveda!



CUMHURİYET BAYRAMINI COŞKUyla KUTLADIK



ÇANAKKALE'DEYDİK



ARTİSTİK CİMNASTİKTE ALTIN MADALYA



Artistik Cimnastik
Küçük Kızlar
İzmir
Birincisi



Artistik Cimnastik
Küçük Erkekler
İzmir Birincisi



Artistik Cimnastik Küçük
Erkekler Bolu Bölge Beşincisi



Artistik Cimnastik Küçük Erkekler Mersin Türkiye Sekizincisi



Artistik Cimnastik Küçük Kızlar
Bolu Bölge Dokuzuncusu

23 NISAN COŞKUMUZ



23 NISAN COŞKUMUZ





KİTAP FUARI SONRASI KİTAPLARIMIZLA KAMERALARIN KARSISINDAYIZ



NEHİRLER GİBİ

Şarkılar söylemeliyim
nehirler gibi uzun
nehirler gibi kollu
nehirler gibi hırçın
ve yumuşak
ve nehirler gibi
dur

durak bilmeyen şarkılar söylemeliyim.

gitmek
nehirlerle yanyana
gitmek
nehirler gibi zor
nehirler gibi çetin
nehirler gibi umutlu
gitmek
nehirlerden de öteye
oraya
taaa oraya
o büyük kurtuluşa
yüreğim
yaralı kuşum
topla ve aç kanatlarını

HASAN HÜSEYİN KORKMAZGİL